

Allereerst naar de parkeerplaats Kollumerwaard waar het tweede verzamelpunt was. Onderweg zagen we een Bruine Kiekendief boven het weiland zweven. Veel Kieviten waren actief, terwijl de Wilde Eenden de sloten onveilig maakten. Een grote Bonte Kraai was in een omgeploegde akker eten aan het zoeken. Houtduiven zagen we in grote hoeveelheden. Bij de parkeerplaats stond een auto met nog meer enthousiasteling(en) te wachten zodat we met zes auto's verder gingen. Inmiddels probeerde de zon achter de wolken vandaan te komen hetgeen af en toe ook echt lukte. Dan zag je in de verte iets plotseling helemaal 'belicht' worden waardoor het landschap nog mooier werd. Onze route zou in grote lijnen zijn: eerst richting Ezumakeeg, daarna richting Anjum voor de ganzen, dan richting Lauwersoog, daarna weer naar Groningen. De eerste stop was bij Kollumerpomp. In het bos hoorden we veel Koolmezen en Winterkoninkjes, iemand hoorde een Leeuwerik; ik vrees dat het nog wel enige jaren duurt voor ik alle vogelgeluiden herken en 'op het gehoor' een inventarisatie van vogels kan geven. Er waren vast veel meer soorten vogels te horen. Ons pad leidde naar een open meertje; het stormde inmiddels behoorlijk, maar het was mooi droog. De storm leek er de oorzaak van dat er betrekkelijk weinig watervogels te zien waren. Wel zagen we een viertal Kuifeenden met heel parmantige kuiven, een viertal Bergeenden, Wilde Eenden, een aantal Meerkoeten liet zich horen en zien, en een stel Nonnetjes! Wat een mooie eend is dat! Toen in een slotje ook nog een Dodaars en een stelletje Krakeenden zwom, was wat mij betreft de dag al goed.

Op weg naar Anjum zagen we schitterende groepen Brandganzen foerageren, een paar Kolganzen liepen erbij en op de achtergrond een heel grote groep Wulpen. Die Wulpen kwamen net aanvliegen en het is een 'verbeterd Schiphol-gezicht' om zo'n zwerm vogels te zien landen! Opeens zagen we een Grutto vlak langs de weg in het weiland, die trok zich niets aan van de stilstaande auto's en ging rustig door met eten zoeken. Mooi! Toen we weer verder reden vlogen er diverse zwermen vogels

### *Tjiftjaffen in een rondje Lauwersmeer. Zaterdag 11 maart:*

Om 07.30 uur stonden ruim een dozijn enthousiastelingen te popelen van ongeduld om richting Lauwersmeer te gaan. De Tjiftjaf al weer terug in het land? Dat wil ik zien!

over, we zagen opeens een grote zwerm Grutto's! Verderop was een grote groep Grutto's neergestreken om te foerageren; ook hier weer heel dicht langs de weg zodat we de vogels uitstekend konden zien (had ik maar mijn fototoestel bij me gehad!). Je kon goed het verschil in grootte tussen de vrouwtjes en de mannetjes zien. Dit was echt genieten!!!

Links zag je die mooie Grutto's, keek je naar rechts dat zag je Brandganzen, Kolganzen, Wulpen en even verder een groep Smienten met hun mooie gele streep over de kop; als je goed keek zag je ook een aantal Wintertalingen. Voortdurend zagen we zwermen vogels overvliegen, ik hoorde dan achter me in de auto allerlei kreten als 'Strandlopers', 'Wulpen', 'Spreeuwen'.

Verder rijdend zagen we opeens een Velduil over de kale akker vliegen, opgejaagd door een stel kraaien! Schitterend die gestrekte vleugelslag van die uil, ook heel mooi die lange lichtbruine vleugels.

Onze volgende stop (een kijkhut) leverde weer veel watervogels op: we zagen Brilduikers, Krakeenden, Wintertalingen, Pijlstaarten, Slob-eenden, Smienten, Wilde Eenden, Futen (met kraag), Zilvermeeuwen, een Kokmeeuw (A3 of A1, maar ongelabeld), een paar Knobbelswanen, een grote groep Meerkoeten, Scholeksters, weer Nonnetjes (deze dag voor het eerst gezien en dan blijken ze 'overall' te zwemmen), ook zagen we Middelste Zaagbekken, zowel mannetjes als vrouwtjes. Teruglopend zag je allerlei kleine vogeltjes het pad over schieten, daar bleken een paar Rietgorzen bij te zitten met hun mooie zwarte kopje. We zagen dat een Havik een prooi stond op te eten. En toen ... kwamen we op een klein weggetje bij de Ezumakeeg een 15-tal Lepelaars tegen! Zij stonden in de beschutting van een rieteilandje netjes op een rij. Eén strekte de kop waardoor je de snavel heel mooi kon zien.

Daarna was er koffie! In de haven zagen we op de pier een groepje Steenlopers heel dicht opeen zitten. Boven dat groepje zaten verspreid nog een tiental van die vogeltjes. Verder zaten en zwommen er Eidereenden, goed was het onderscheid te zien tussen mannetjes, vrouwtjes en onvolwassen. Hier zagen we ook een aantal Grote Zaagbekken, zowel mannetjes als vrouwtjes. Opeens allerlei kreten in het restaurant: een zeehond zwom tussen de visserschepen! Het eigenwijze kopje stak dan in de lucht alsof hij keek of de zon echt bleef schijnen of dat er te

veel wolken waren. Als hij zijn kopje zo omhoog stak leek hij net op een grondelende eend, maar het was toch echt een zeehond!

En toen ... ja dat was geweldig! Een Roodkeelduiker liet zich van alle kanten goed bekijken, hij was totaal niet bang en kwam zelfs dicht naar de auto's toe zwemmen. Schitterend! Je kon de stippen op zijn rug tellen, zo goed kon je hem bekijken (volgens Klaas: 266 als de tekening aan beide zijden gelijk is). We hebben zeker 10 minuten staan kijken en de vogel trok zich niets van ons aan. Wellicht wordt hij in de haven gevoerd en denkt hij dus dat mensen automatisch vis krijgen betekent.

Daarna gingen we nog even terug omdat ergens een Roodhalsgans gezien zou zijn. De vogel bleek echter gevlogen maar met zo veel mooie indrukken was dat geen echte ramp meer. Wat een dag!

Overigens hebben we de excursie nog even vervolgd en geprobeerd een blik op te vangen van een Steenuil die in een boerderij moest zitten. We weten niet zeker of we de boerderij gezien hebben, maar we weten wel zeker dat we geen Steenuil gezien hebben. Jammer.

Een Tjiftjaf trouwens ook niet! Wel zagen we op de terugweg nog een echte zomergast laagvliegend langskomen; nog in winterkleed: grijs van boven, blauw onderaan en een zwart onderstel; de soort konden we niet goed onderscheiden, daar vloog hij te hard voor: Kreidler of Tamasuki.

Een grandioze dag met voor mij weer een aantal 'nieuwe' vogels. Maar ook de bekende vogels lieten zich, beschenen door het zonnetje, wel heel mooi bekijken. Ik ben vergeten te melden dat er een Blauwe Reiger stond zoals ze in schoolboekjes staan: heel schoon wit met een mooi grijs rugdek en een mooie zwarte streep over de kop, met een zwarte kuif daarachter: een plaatje, maar dan wel een levend plaatje!

*Madeleine Graauw*