

Spot

Rome

Op het Forum Romanum moest ik denken aan de Vereniging Avifauna Groeningen. Beide zijn oud, Avifauna 40 jaar, het Forum misschien wel 4000.

Een vreemde plek trouwens, die Romeinse Markt in Rome. Het bestaat uit een gat in de grond dat men heeft gepoogd te dempen door er een enorm aantal kerken en tempels in te bouwen, die vervolgens weer in stukken zijn geslagen. Het wordt tegenwoordig bevolkt door grote groepen Japanners, die ook niet snappen waarom er uitgerekend op een markt helemaal niets te koop is. Om het thuis na te vragen, maken zij van elke steen zorgvuldig een foto.

Gelukkig kijk ik naar vogels en kon ik me vermaken met de Blauwe Rotslijsters die zich tussen al dat puin prima op hun gemak leken te voelen. De vloeiende klanken van hun zang wisten soms het geklik van de camera's te overstemmen. Het was zo warm dat de Huismussen, zoals de uitdrukking luidt, 'dood van het dak vielen'. Nou, ik heb er scherp op gelet en de dakgoten zaten vol tsjilpende mussen, maar er viel niet één naar beneden. Dat van het dood naar beneden vallen is gewoon een mythe, neemt u dat maar van mij aan. Ook de Europese Kanaries vonden de hitte geen probleem, want zij paarden er links en rechts van de paden lustig op los. De stand van de Eurokanarie zal in Rome de komende jaren prima op peil blijven.

Het kaartje dat wij, gewaarschuwd als wij waren, al bij de ingang van het Forum hadden gekocht, gaf ook toegang tot het nabijgelegen Colosseum en zonder ons te bekommeren om de ellenlange rijen voor de ingang, liepen wij vlot dat bouwwerk binnen. Dit is ook weer zo'n vreemd verschijnsel. Het Colosseum is een soort theater van stenen, heel hoog, gebouwd door de Romeinen, maar er is nog maar de helft van over en de vloer is zelfs helemaal verdwenen. Je kunt er dus niets, en toch wil iedereen naar binnen om te zien dat er niets te zien is. Ik vermaakte me prima met de



vogel

capriolen van de Torenavalken die in de nissen onder de kantelen broedden en hier en daar stak een Blauwe Rotslijster op de bovenlijst martiaal zijn kop omhoog (zie de tekening in de ANWB-gids als u niet begrijpt wat ik bedoel).

Vanaf het Colosseum is het maar een korte, doch hete, wandeling naar het grote, witte gemeentehuis dat beroemd is om zijn marmeren trappen en het grote ruitstandbeeld van koning Victor Immanuël II. Tja, dat is ook weer zo'n gebouw ... het probleem van Rome is een beetje dat het bestaat uit allemaal gebouwen waar je niets mee kunt en die bovendien nogal wat beschadiging vertonen. Overigens is het gemeentehuis in prima staat en wij klommen helemaal naar boven, waar zich een restaurant bevond met uitzicht over alle vogels van de stad. Wat een geweldige plek! Overal jakkerden Gierzwaluwen op ooghoogte voor ons langs en ineens dook er een snelle flits tussen. Ik geloofde mijn ogen niet: een klein mannetje Slechtvalk (ondersoort brookei) had het plan opgevat nu eens origineel te gaan lunchen met een hapje Gierzwaluw. Helaas voor hem mislukten zijn duikvluchten keer op keer en moest hij na geruime tijd op het dak gaan zitten om weer op adem te komen. Het zal die middag wel weer Stadsduif geworden zijn. Maar jagende Slechtvalk, midden in de Eeuwige Stad, terwijl ik geniet van een heerlijke espresso, geweldig toch?

Voor de vogels is Rome een prima plek, vooral voor soorten die van kieren en gaten op onbereikbare plekken houden. En het is natuurlijk niet raar dat er hier en daar iets niet meer helemaal intact is, de stad is tenslotte 4000 jaar oud.

Zou Avifauna Groningen het ook zo lang volhouden? Intact?

