

Spotv

Tuin

Na tien uur stevig doorvliegen kwamen we aan op Oliver Tambo International Airport, Johannesburg, Republic of South Africa.

Het was pikkedonker en wij waren blij dat we met een shuttlebusje naar het besproken hotel werden gebracht: na zonsondergang in deze gevaarlijke stad rond te rijden in een pas gehuurde auto had ons geen goed idee geleken. Wij zouden de nacht in het hotel doorbrengen en de volgende morgen Joburg verlaten, op weg naar onze vakantiebestemming in de bush.

De volgende morgen scheen de zon uitbundig. Wij waren in de late herfst uit Nederland vertrokken en in het vroege voorjaar in Zuid-Afrika geland. Ik kleepte me snel aan, want ik weet inmiddels wat de eerste morgen van een dergelijke reis te doen staat: de tuin.

In eerste instantie klinkt het als onzin: je gaat wekenlang in de prachtigste gebieden vogels kijken, maar je moet zo nodig de eerste morgen nog voor de koffie met je kijker de tuin van het hotel in. Denk je daar dan wat te zien? En denk je iets te zien wat je tijdens de reis niet weer zal zien? Toch ging ik de tuin in.

Het was de binnentuin van het Airport Grand Hotel in Boksburg, een voorstad van Johannesburg. Mooi hotel, maar het lag pal in het verlengde van de landingsbaan. De vliegtuigen kwamen op honderd meter over. Centraal lag een zwembad met daarin een proestende witte meneer. Daar-



ogel

omheen een grasveldje met ingebouwde sproeiers, enkele lage bomen en struiken en een muur met schrikdraad erbovenop. Honderd vierkante meter, meer niet.

Er vlogen gierzwaluwen. Snel, slank en met witte V-tjes op de stuit. White-rumped Swifts, Witkruiswindswaels in het Afrikaans, Kaffergierzwaluwen. Die had ik in Zuid-Spanje diverse malen vergeefs gezocht, maar hier hadden ze een nest onder een balkon. In een doornstruik een bolle, zwartwitte klauwier, Fiscal Shrike, nieuwe soort, maar algemeen volgens The larger illustrated Guide to Birds of Southern Africa, dus niet te lang naar gekeken.

De klauwier dook op twee mus-sen: Cape Sparrows, met de man fraai getekend in zwart met witte kraag, maar die heten in het Afrikaans niet voor niets Gewone Mossie. Ik werd geroepen, het ontbijt werd koud. Heel snel scoor ik nog Heilige Ibis, Kaapse Kwik en Lelspreeuw en ga aan de koffie, spek en eieren.

Na twee weken kom ik weer terug op Oliver Tambo International Airport. Ik heb 140 nieuwe soorten gezien, waarvan vele elke dag en overal. Maar die algemene Fiscal Shrike en dat gewone musje (nieuwe soorten 1 en 2) vlogen alleen onder de landende vliegtuigen bij het Airport Grand Hotel in Johannesburg,

Sla desnoods het ontbijt over, maar nooit de tuin.

