

# Dood door brood



*Ergens half januari 2011, het vroom en er lag ijs op het Reitdiep, reed ik op de fiets van mijn werk op het Zernikepark naar mijn huis in Stad. Even ten zuiden van de Pleiadenlaan vond ik een vers dode juveniele Zilvermeeuw. Ik stapte af en bekeek het beest van dichtbij. Uit de snavel stak een stijf bevroren, scherpe, maanvormige bovenkorst van een stuk witbrood (met kaas). Enkele van de foto's die ik met mijn telefoon heb gemaakt zijn hier te zien. Ik concludeer dat de jonge meeuw tijdens zijn laatste maaltijd is gestikt.*

*De een zijn brood is de ander zijn dood.*

Spotvogel

