

# FOUT

# Spot

*Ach mensen, wat er in ons landje allemaal wel niet fout gaat... In de pers lezen we dat de koninklijke Nederlandse jagers geen zin hebben om overvloedige Grauwe Ganzen af te schieten. Dat is namelijk midden in de zomer voor al die toeristen een akelig gezicht en zou*

*leiden tot ernstige imagoschade. Nee, dan wat de heren in het groen wel willen: in het holst van de winter, bij het krieken van de dag, als de leden van de Partij voor de Dieren en gezinnen met jonge kinderen nog liggen te slapen, zeldzame Siberische ganzensoorten afknallen. Dan ziet niemand wat een wreed en bloedig gedoe dat is en komen er geen*

*verontwaardigde ingezonden brieven. Een voorbeeld van ontzettend fout.*

*En dan loopt meneer Bleker, staatssecretaris van Boerenbedrog, door een stuk Zeeuws bouwland dat natuur zou worden en belooft hij de plaatselijke agrariërs dat ze het mogen blijven bebouwen. Niks internationale afspraken, niks compensatie voor schade aan natuurwaarden, niks honderden miljoenen extra belastinggeld over de balk. Heel erg fout. Maar we hoeven echt niet helemaal naar de andere kant van het land. Zo reed ik gisteren door het Noorderplantsoen, gewoon in Stad, en trof bij de toegangswegen tot dit prachtige maar licht verwaarloosde historische park allerlei groene borden aan. Gloednieuwe borden van een overbodigheid waar geen woorden voor zijn. Op sommige stond 'Welkom in stadsgroen Noorderplantsoen' en op andere 'Tot ziens in stadsgroen Noorderplantsoen'. Het legt je dus ook nog de druk*



# tvogel

*op om een bepaalde route te fietsen want anders klopt het niet. Wat kost dat wel? En wat levert het in vredesnaam op? Kan dat geld niet worden besteed aan extra boomchirurgie of een schoonmaakronde op maandagmorgen als de Kauwen en de Kraaien de rotzooi uit de afvalbakken over het hele terrein hebben uitgegoid?*

*En voor het opruimen van de hondenstront? Wat een verschrikkelijk foute borden en wat ook weer een vreselijk fout gebruik van financiën.*

*En dan bouwt Het Groninger Landschap een enorm bezoekerscentrum bij de Koningslaagte waar bijna nooit iets te doen is, dat bijna nooit open is en dat geen wezenlijke functie heeft.*

*Fout. En alle Nijlganzen in Stad hebben inmiddels om beide poten een enorme kleurring. Lelijk, en fout. En op 'lege' plekken in de Lauwersmeer bouwt men het zoveelste villapark terwijl op de bestaande de huizen volop te koop staan. Fout.*

*Is alles dan fout? Gaat echt alles fout?*

*Gelukkig niet. Soms loop je tegen iets aan waar je helemaal blij van wordt, zoals laatst in de Wassenberghstraat, ook weer in Stad. Ineens stond daar Het Monument. We hadden al Majoor Thomson en Rabenhaupt, en het Joods Monument, en Aletta Jacobs en Blote Bet (die is trouwens ook voor de landbouw, meen ik, net als Bleker), maar het ontbrekende gedenkmaal, dat voor de Onbekende Vogel, hadden we nog niet. En daar stond het ineens, zomaar op straat, aan de voet van een boom. Echt ontroerend  
GOED.*

