

Gewoon

Een gewoon dagje vogelen in de Lauwersmeer, half juni. Wij begonnen op de uitkijkbult achter natuurcamping Kollumerpomp. Het plan was het nest van de Zeearenden te bekijken, met wellicht daarop een klapwiekend jong, maar dat mislukte. Wij konden het nest tussen al het groen niet eens vinden ... Wel vloog een vrouwtje Wielewaal helemaal van de zoom van het riet via het grasland terug naar de bosrand en hoe vaak zie je dat in Noord-Nederland? Teruglopend naar de auto via de buitenrand van het bos troffen wij opvallend veel zangvogels aan die allemaal druk in de weer waren met rupsen en andere prooien. Graspiepers, Grasmussen, Rietgorzen, Rietzangers, Bosrietzangers, Kleine Karekieten, Zwartkoppen, Tjiftjaffen, Fitissen, Witte Kwikstaarten, Blauwborsten, Zanglijsters, Merels, Koolmezen en Pimpelmezen hopsten op het pad en in de struiken, veelal luid zingend. Het was de dag daarvoor werkelijk noodweer geweest. Zou het kunnen dat er qua zang en verzorging van jongen nogal wat in te halen was? Ook vliegend was het druk met de zwaluwen, Torenvalken en Buizerds hoog en de Bruine Kiekendieven laag. Wij keken naar een man Bruine Kiekendief die ineens inhield en met een nette pirouette in de vegetatie plofte. Het was raak en even later kwam hij weer omhoog met iets doods in de klauwen. Lang kon hij niet genieten van zijn succesvolle jacht want nog geen twintig seconden later kwam vanachter de bomen als een speer een vrouw Bruine Kiek aangevlogen. Ik dacht dat we een mooie prooi-overdracht zouden gaan zien, maar nee. De vrouw viel gewoon

Spotvogel



aan en probeerde met haar lange poten de man van zijn prooi te beroven. Ik had zo iets tussen man en vrouw van deze soort nog nooit gezien. Zou zij met die man gepaard zijn geweest, of was het een kleptomane buurvrouw? In de rietvelden achter de camping hoorden wij een Snor, die we even later ook daadwerkelijk zagen wegvliegen. Niet ongewoon wellicht, maar er gaan maanden voorbij waarbij ik deze soort niet zie. Hier vlogen ook diverse families Baardman die zich bijzonder goed lieten bekijken in de toppen van de stengels. De luid bedelende jongen werden in vol zicht gevoerd. Was dit ook het inhalen van een mislukte dag? Ik vond het een uniek schouwspel en dacht niet dat ik ooit eerder had gezien hoe zo veel jonge Baardmannen voor mijn neus werden gepamperd. Wij reden door naar de Ezumakeeg waar voor de Vuthut twee Steltkluten bleken te staan. Wij hadden deze zuidelijke soort daar wel vaker gezien, maar deze twee waren nog nergens gemeld en kennelijk in de laatste decade van juni toch maar eens in Friesland geland. Drie, vier opmerkelijke gebeurtenissen tijdens een morgentje routinevogelen in eigen achtertuin. Best bijzonder eigenlijk.