

# Vlinders in een ander Nederland

Tekst en foto's: Henk Bosma

Op zo'n 9000 kilometer afstand van ons koude kikkerlandje ligt midden in de Pacific een klein stukje Nederland: Sint Maarten. Met een constante temperatuur tussen de 26 en 32 °C, zowel overdag als 's nachts. Mijn reis begon in november 2003, Nederlandse temperatuur, ongeveer 3 °C. Bij ons hotel aangekomen zag je al dat dit smullen werd. In een kleine week ben ik er achter gekomen dat Sint Maarten een waar paradijs voor vlinders is, en... het hele jaar door. Voor de ware vlinderliefhebber een eiland om jaloers op te worden: in november op vlinderjacht!



Het dikkopje *Euphyes pilatka*.

**Een rondje Sint Maarten** Als je vanuit het hoofdstadje Philipsburg naar het Noorden rijdt, zit je meteen in de natuur. Langs de wegen veel kruiden en klein struikgewas waar soms wolken witjes uit omhoog vliegen. Het landschap is licht heuvelachtig met hier en daar een stukje oerwoud. Waar je ook kijkt, je ziet altijd wel een vlinder

*De bekende monarch vloog volop.*





Dit blauwtje is met gespreide vleugels ongeveer 1 cm groot. Een mooie puzzel... Wie herkent dit blauwtje?

vliegen. Van groot tot zeer klein. Het valt niet mee om deze soorten te determineren. Je moet er wel de juiste boeken voor hebben.

**Zowel groot als klein** Op mijn tocht over het eiland kwam ik overal, omdat mijn zoon er al een half jaar verbleef. Hij wist dus plekken waar je anders in een week niet aan toe komt. We zijn op een dag een klein stukje oerwoud in geweest en hebben zo'n 400 meter geklommen. Als je dan een dikkopje ziet dat sterk op ons groot dikkopje lijkt, denk je weer in Nederland te zijn. Even later zie je een blauwtje, ongeveer een centimeter groot met de vleugels gespreid. Witjes in overvloed met aparte spitse vleugels. Vlinders in alle maten en kleuren. Overal vliegt de monarchvlinder en kruipen zijn rupsen. Soorten sint jansvlinders zetten hun eitjes af op roze bloemen. In de stad, op het strand of in de heuvels, het maakt niet uit: overal zie je vlinders. Als je ooit naar de Antillen gaat, is er meer dan een prachtig wit strand met een azuurblauwe zee.... Vragen of antwoorden? Mail naar [henk1949@hotmail.com](mailto:henk1949@hotmail.com) of bezoek <http://home.zonnet.nl/henkbosma6>. ■



De vlinder die u op deze drie foto's ziet is een parelmoervlinder ongeveer zo groot als een distelvlinder. Het gaat om de soort Gulf fritillary, ofwel *Dione vanillae*. Op een druilerige dag zag ik vlakbij de kust in een soort wilgenstruikje de vlinder op de foto linksboven. Een paar dagen daarna liep ik naar het strand en zag de parelmoervlinder zich te goed doen aan mineralen die hij uit het zand zoog. Bij de foto hiernaast hield ik mijn hand boven de vlinder, zodat hij uit de zon kwam, en.. hij spreidde keurig zijn vleugels.



Vlinders 3 (2004)