

# Ogentroost

's Winters zitten we op zoek naar inspiratie met de neus in tuinboeken, maar de zomer brengt ons in beweging en een bezoek aan een tuinkunstpark werkt beslist geestverruimend.



Een stukje Makeblijde.

## Bijzonder initiatief

Onder de naam Makeblijde, een andere naam voor ogentroost of *Euphrasia officinalis*, werd in het jaar 2000 een informatieplatform voor tuinarchitectuur van de grond getild. Een deel van het vroegere arboretum van de tuinbouwschool kwam vrij en is door tuinarchitect Thijs van Hees van een hoofdstructuur voorzien, met gebruikmaking van bestaande bomen en watergang. Binnen deze opzet zijn tuinen ontworpen door tuinarchitecten, die op grond van hun werk geselecteerd werden. Ze kregen alle vrijheid om hun zeer uiteenlopende opvattingen vorm te geven. De aanleg was in handen van vakbekwame, gerenommeerde hoveniersbedrijven. Via een spannende hoofdlijn, die door het entreegebouw, een transparant paviljoen in staal en glas, heen loopt, kom je in het park, dat in de toekomst aan maximaal 30 tuinen plaats kan bieden. Er is ook aan de inwendige mens gedacht: zowel binnen als buiten valt er, solo of met groepen, allerlei heerlijks te nuttigen.

## Tijd nemen

Je kunt er vele uren doorbrengen, wil je de verschillende sferen op je in laten werken. Om te beseffen en naar een ontwerper toe precies te kunnen verwoorden wat je met een tuin wilt en wat er mogelijk is, heb je tijd nodig. Een ontwerper wordt, als het goed is, gekozen omdat hij past bij de opdrachtgever. In dit park geen overdaad aan materialen, geen bombardement van prikkels, maar weloverwogen, zeer oorspronkelijke keuzes voor thema, sfeer, functies en middelen. Met een schriftelijke toelichting in de hand kun je desgewenst je in de achterliggende ideeën van de ontwerper verdiepen en ook de enthousiaste initiatiefnemers van dit tuinontwerppark, Narda Guicherit en Rozemarie Smits staan klaar om je uitleg te geven.

## De tuinen - ontwerp en vertaling

Op een piepklein stukje grond bijvoorbeeld, onderga je een divers, zinnestrelend aanbod van momenten, die in samenhang met elkaar staan, harmonieus gegroepeerd werden, afwisselen van rust naar

Makeblijde is geopend van 1 april tot 1 november, dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur. Adres: Randhoeve 2, Houten, tel. 030-63 65 272. Internet: [www.makeblijde.nl](http://www.makeblijde.nl).

dynamiek, naar binnen of naar buiten gericht zijn, de seizoenen volgen, ontwerp: Mariske Pemmelaar-Groot. Er valt elders te lachen, te griezelen, of een spel met spiegels te spelen. "De ziel heeft meer ruimte nodig dan het lichaam", kom ik ergens als motto tegen. Er is een stadstuin om, onbespied door je burens, bloot in de zon te liggen. Mooie waterpartijen, ongekende materialen in de verhardingskeuze, subtiele hoogteverschillen met veel effect.

Tekst:

Liesbeth ten Hallers

## Ook voor vlinders?

In een ontwerp van Frans van der Steen vond ik massaal ijzerhard (*Verbena bonariensis*), een der top-tien vlindertrekkers, toegepast, elders hemelsleutels in een golvende grindtuin. Een- en tweejarige nectarplanten worden in de boomgaard gezaaid. Robin Alberdingk Thijm koos voor meer (vlinder)leven in zijn tuin, en geur is een thema in de tuin van Maks. De subtropische aandoende rimboe van Buro Bakker en Bleeker laat ruimte over voor Buddleja's. Kortom: genoeg van uw gading.

Een tuin: meer dan een collectie vlinderplanten!

Gehakelde aurelia op ijzerhard.



Liesbeth ten Hallers