

## Een onvergetelijke ontmoeting



Op 6 juni 2005 had ik een onvergetelijke ontmoeting met een gewone oeverlibel. Zoals ik regelmatig doe, liep ik door het bos en zag toen deze libel in bloeiende grassen hangen, druk met de vleugels aan het klapperen. Mijn indruk was, na dit een tijdje bekeken te hebben, dat zij vastzat. Daarom wilde ik haar redden met als gevolg dat zij zich aan mijn vinger vastklampte. Gelukkig had ik de camera startklaar. Ik heb eerst foto's genomen en haar daarna teruggezet op een brandnetel. (*Lineke van der Mei, Almere*)