



Vlinderdagboek



Hebben jullie op school ook eitjes, rupsen en poppen van het groot koolwitje in de klas? Als je die van De Vlinderstichting hebt gekregen, zat er een poster met een vlinderdagboek bij. Daarop kun je invullen wanneer bij jullie de rupsen uit de eitjes zijn gekropen en vlinders ontpopt zijn. Het is nog veel

wanneer de leuker om je gegevens ook online in te vullen. Dat kan bij WILDzoekers, de jeugdclub van onder andere De Vlinderstichting, via de website www.wildzoekers.nl.

Het Vlinderdagboek is voor alle schoolklassen die een pakket koolwitjes krijgen van De Vlinderstichting. In het Vlinderdagboek kun je bijhouden wat er precies met je eitjes, rupsen en poppen gebeurt: wanneer heb je ze ontvangen? wanneer veranderen de eitjes in rupsen? wanneer veranderen de rupsen in poppen? wanneer veranderen de poppen in vlinders?



Op het Vlinderdagboek kun je zien welke scholen bij jou in de buurt nog meer meedoen met koolwitjeskweken. En je kunt zien of jouw vlinders sneller of misschien juist langzamer zijn dan in de rest van Nederland.

In het Vlinderdagboek kun je ook echt een dagboek bijhouden: per dag kun je een verslag online zetten dat alle andere scholen kunnen lezen. En je kunt je eigen foto's erbij zetten.

Vlinderdagboek van groep 2 van de St. Vitusschool in Winschoten

Wij hebben de eitjes, rupsen en poppen gekregen op woensdag 28 maart 2007.

In het pakket zaten: 60 eitjes, 9 rupsen en 5 poppen.

We geven de rupsen: spitskool en bloemkool.

Het vlinderdagboek donderdag 29 maart 2007
Vanmorgen hebben we de rupsen weer nieuwe koolblaadjes gegeven. We konden al heel goed zien hoe veel de rupsen hadden gegeten! Gister hebben ze bloemkool gehad, vandaag krijgen ze spitskool. Er was ook één rups waarvan zijn jasje te klein was geworden. Die lag in de rupsenbak en hebben we in een ander schaaltje gelegd zodat we het allemaal heel goed konden bekijken.



Vlinderdagboek van groep 7 van O.B.S. spiegelhof in Herwijnen

Wij hebben de eitjes, rupsen en poppen gekregen op dinsdag 27 maart 2007.

We geven de rupsen: groene kool en witte kool.

Het vlinderdagboek donderdag 29 maart 2007
We denken dat de rupsen aan het vervellen zijn. Want dat had onze stagiaire gezien op onze poster van KOOLWITJES IN DE KLAS. (de juf dacht dat de rupsen dood waren!!!) Met de poppen gaat het wel goed, ze liggen alleen maar stil. We storen ze niet want dan worden ze gestoord. En we geven de rupsen witte kool en groene kool. Nou dit was het doeé!!! Jan-Willem



Wil jij ook koolwitjes in de klas?

Vraag aan je juf of meester of dat mag. Op de website van De Vlinderstichting kan jouw school een pakketje bestellen. Je ontvangt dan levende eitjes, rupsen en poppen die je in de klas kunt verzorgen. De vlinders kun je aan het eind vrijlaten! Meer informatie kun je vinden op www.vlinderstichting.nl.

Heb jij een passie voor dieren?

Maak er werk van op de
WILDzoekers Natuurexpeditie 2007

WILD ZOEKERS



Janko van Beek

Het hele weekend is een grote expeditie vol spannende uitdagingen. Het weekend duurt van zaterdagmorgen tot zondagmiddag. Je slaat zelf je basiskamp op. Daarna gaan jullie in groepjes op expeditie: je wordt ingedeeld met leeftijdsgenoten en strijdt tegen elkaar. Het doel is om zo goed mogelijk je opdrachten uit te voeren. De opdrachten hebben allemaal wat te maken met de dieren die je bij het Rechterensche Veld kunt vinden. Bijvoorbeeld muizen en vleermuizen, hazelwormen, raven, haviken, buizerds, heideblauwtjes en misschien zie je zelfs een wielewaal!

Zaterdagavond gaan jullie de duisternis in. Met een lampje op je hoofd ga je aan het werk: vleermuizen en nachtvlinders zoeken en de nachtopdrachten maken. Het is en blijft een expeditie, dus we sluiten de dag niet af zonder een gezellig kampvuur met sterke verhalen over WILDE dieren en raadsels. Op zondagmorgen hebben we nog een hele dag voor de boeg: voor de liefhebbers een vroege vogelexpeditie met vogelgeluiden herkennen, maar als je niet heel vroeg je nest uit wilt, kun je libellen en vlinders vangen, watervervuiling meten en nog veel meer. Er zijn een hoop wedstrijden te winnen voor jou en je team. Als afsluiting gaat iedereen in zijn expeditie-outfit op de foto!



Janko van Beek

Wie jongens en meiden van 10 t/m 16 jaar, deze keer mag je ook mee als je (nog) geen WILDzoeker bent

Waar Rechterensche Veld, Camping Starnbosch, Dalfsen (Overijssel) Camping Starnbosch ligt naast het Rechterensche Veld, een natuurgebied van Natuurmonumenten. Het Rechterensche Veld is een afwisselend natuurgebied met heide, naald- en loofbos en enkele poelen. Er komen hazelwormen, raven, boomleeuweriken, zwarte spechten en veel soorten planten en insecten voor.

Wanneer zaterdag 9 juni, 10.00 uur tot zondag 10 juni, 12.45 uur

Kosten € 45,- voor het hele weekend (inclusief 2x lunch, 1 avondmaaltijd en 1 ontbijt)

Aantal deelnemers minimaal 75, maximaal 150 (op 1 juni moeten er minstens 75 inschrijvingen zijn, anders gaat de WILDzoekers Natuurexpeditie niet door)

Inschrijving via www.wildzoekers.nl, vanaf 7 juni alleen nog telefonisch via telnr 035-6559720

Begeleiding door enthousiaste, ervaren jeugdbegeleiders

Ouders mogen de opening van de Expeditie bijwonen, daarna zijn ze pas weer op zondagmiddag welkom op het expeditieterrein. Zij kunnen wel via de organisatie een logeer-/kampeeradres op dezelfde camping in Dalfsen regelen.

Meer informatie www.wildzoekers.nl