
 NOG EENS HET GETAL π .

In het album der Natuur van Jan. 1906 komt van de hand van Dr. R. S. TJADEN MODDERMAN eene vermelding van Fransche en Duitsche versjes (?) voor, die dienen moeten om het getal π in 30 decimalen gemakkelijk terug te kunnen vinden. Het ligt wel voor de hand dat ook anderen nationaliteiten zoo iets wordt voorgezet. En inderdaad vindt men in de »Annuaire astronomique« van 1906 ook een Engelsch versje vermeld. Dit luidt als volgt:

³ ¹ ⁴ ¹ ⁵ ⁹
 Now I know a spell unfailing
² ⁶ ⁵ ³ ⁵ ⁸
 An artful charm, for tasks availing,
⁹ ⁷ ⁹
 Intricate results entailing. —
³ ² ³ ⁸ ⁴
 Not in too exacting mood,
⁶ ² ⁶ ⁴
 (Poetry is pretty-good),
³ ³ ⁸ ³ ²
 Try the talisman. — Let be
⁷ ⁹
 Adverse ingenuity

Wellicht stellen de lezers van het Album der Natuur ook hierin belang.

 V. D. BILT.