

---

## VIERHONDERDJARIG FEEST VAN COPERNICUS.

---

Het vierhonderdjarig feest van den grooten COPERNICUS (eigenlijk KOPERNIK) zal den 19den Februari 1873 te Posen worden gevierd. Dit heeft een ouden twist tusschen de Polen en de Duitschers weder opgewekt. De eerste beweren, en zeer te recht, dat COPERNICUS een Pool was; hij is toch geboren van poolsche ouders in eene poolsche stad, heeft zich aan de universiteit van Padua als Pool doen inschrijven, en steeds bewijzen van gehechtheid aan Polen gegeven. Eenige jaren geleden is hem dan ook te Warschau een standbeeld opgericht, bekostigd uit nationale (poolsche) inschrijvingen, terwijl te Krakau twee andere monumenten tot zijne eer bestaan. De Duitschers daarentegen zeggen dat COPERNICUS een Duitscher was; *want Thorn was zeven jaren vóór zijne geboorte duitsch geworden*, d. i. aan Duitschland geannexeerd! Daaruit volgt dus, dat, volgens hen, de Elzassers, geboren vóór het oogenblik der officiële annexatie van den Elzas aan Duitschland, echte Franschen zijn en gevolgelijk niet anders dan natuurlijk handelen, wanneer zij de Duitsche heerschappij verfoeien, en dat alleen die Elzassers van duitsch bloed zijn, die geboren zijn na het genoemde oogenblik. Zulke dwaasheden doen ons denken aan die Nederlanders, die beweren Engelschen te zijn, omdat zij, ofschoon uit echt Nederlandsche ouders ontsproten, *onder Engelsche vlag*, b. v. in Engeland, of in eene engelsche kolonie of op een engelsch schip zijn geboren!