

EEN VROUWELIJKE DOCTOR IN CHINA.

In den zomer van 1879 werd de gemalin van LI-HUNG-CHANG, den grooten onderkoning van Chihli, te Tientsin gevaarlijk ziek. Men wenschte geneeskundige hulp in te roepen. Maar de Chineesche etiquette verbood aan de geroepen twee doctoren de noodige inlichtingen omtrent den aard der kwaal te geven, en men besloot toen Miss HOWARD, eene Amerikaansche dame die een medisch diploma heeft, te roepen. Onder hare behandeling herstelde Mevrouw LI.

Ten gevolge dier gelukkige genezing werd een groot hospitaal gebouwd en geplaatst onder het bestuur van een vreemd geneesheer. De gelden daarvoor werden bijeengebracht door chineesche geleerden en burgers. Onlangs werd dit gesticht door den onderkoning zelve geopend.

Toen de goede uitslag van de door Miss HOWARD verrichte kuur in Amerika bekend werd, schonk een rijk koopman te Baltimore fondsen tot oprichting van een tweede hospitaal voor vrouwen te Tientsin, en de twee gebouwen, — het eene opgericht door chineesche, het andere door amerikaansche liefdadigheid — staan nu in die stad naast elkander.

LI-HUNG-CHANG en zijne echtgenooten hebben beiden gedenktafelen aan dat hospitaal geschonken. Het opschrift op een daarvan luidt:

“De kundige staatsman en de kundige geneesheer hebben beiden dit gemeen: dat zij hetgeen kwaad is trachten te genezen.”

“Wat belet dat, ten aanzien van een goed bestuur en van genezing van ziekten, China en andere landen zich als eene enkele familie zouden beschouwen?”

HG.