

## NOG EEN VOORBEELD VAN ZELFMOORD VAN EEN SCORPIOEN.

---

Van geachte zijde werd mij volgend schrijven, zijnde een uittreksel uit een brief van een officier bij 't N. I. leger aan diens familie hier te lande.

“Onlangs heb ik een scorpioen gezien. Het was een kleine, ongeveer zoo groot als een europeesche hagedis. Zij had twee scharen even als eene krab en achter in den staart een krommen, naar boven gekeerden angel, waarmede zij in alle richtingen kon steken, zonder zich te verplaatsen.

Toen ik mijn jongen zeide haar te dooden, antwoordde deze in zijn dichterlijk Javaansch: “het gemis der vrijheid is haar dood.” Hij deed haar daarop in een glas, en keerde dit toen op den grond om, zoodat de Scorpioen er onder gevangen zat. Het dier liep eerst langs de wanden zijner cel en, ziende dat het opgesloten was, bracht het langzaam den gebogen angel boven den kop en doodde zich.

De angel was door en door gedrongen; het gif vloeyde snel in de wond en de dood volgde onmiddellijk. *Ik* daecht aan de slavernij van 't javaansche volk . . . aan 't zeggen van den javaanschen jongen: de dood boven de slavernij! De *Javaan* dacht niet.”

Ik heb boven aangehaald schrijven letterlijk terug gegeven, omdat daaruit duidelijk spreekt, dat de bedoeling van den geachten briefschrijver geenszins is geweest een bijdrage te leveren tot de reeks van feiten, die voor en na met betrekking tot dit onderwerp in 't Album zijn opgenomen, en de medegedeelde waarneming juist daarom alle vertrouwen verdient.

*Winterswijk*, 18 Januari '81.

R. E. DE HAAN.

---