

EEN DAGBLAD-ARTIKEL.

In een der dagbladen van 26 of 27 Dec. ll. stond, midden tusschen twee berichten van het "tooneel des oorlogs," — in eene waarvan de Duitschers eene overwinning vermeldden, terwijl in 't andere de Franschen roemden op de "aanmerkelijke voordeelen" door hen in hetzelfde gevecht behaald, een ander bericht, — in aard en beteekenis op de gelukkigste wijze verschillende van eerstgenoemde en van alles, wat in de laatste maanden door gewone dagbladlezers het gretigst werd gezocht en vóór alles belangrijk geacht. Het was het bericht van de gelukkige voltooiing der doorboring van den Mont-Cenis. "Heden ten vier uur in den namiddag," zoo heette het in een berigt uit Bardonnèche van 25 December 1870, "zijn de beide doorboringen ter weerszijden van den Mont Cenis met elkander verbonden geworden. De beide openingen kwamen juist tegenover elkander uit."

De reusachtige onderneming, wier welslagen uit het bovengenoemd bericht blijkt, is in dit Album herhaalde malen besproken geworden. Hare bekrooning mag dus ook hier wel worden vermeld.

Ook door de dagteekening zal misschien menigeen dit bericht nog des te meer opmerkelijk vinden. Op dien dag toch, terwijl onder aanroeping van wat der menschheid 't heiligst is, voortdurend in 't hart van Europa gruwelen worden gepleegd, die zich van den vuigsten roof en den schandelijksten moord slechts in naam en door hunnen omvang onderscheiden, viert de industrie, door de natuurwetenschappen voorgelicht, in een klein hoekje van dat werelddeel eene overwinning, grooter wellicht dan zij er ooit ééne heeft mogen behalen. En *die* overwinning, zij heeft niet, gelijk bijna alles wat dien naam bij voorkeur draagt, slechts bloed en tranen en jammer en ellende in haar gevolg. Zij kan niets anders dan de verbroedering van twee groote volken bevorderen. Hare gevolgen kunnen geene andere zijn dan die, saamgevat in het woord, dat aan volen meer dan ooit op den dag harer voltooiing voor den geest staat: vrede op aarde.