



Pinksteren 2005 in Limburg

Vrijdag 13 mei gingen we op pad richting Sint Geertruid om een lang weekend libellen en vlinders te spotten. Na een voorspoedige reis met slechts enkele korte files vonden we ons onderkomen in het gehucht vlak onder Maastricht. De camping was mooi gelegen tussen heuvels, dalen en holle weggetjes. Het was een combinatiecamping van tenten en appartementen, dus voor elk wat wils.



Wij werden welkom geheten door Marja en Frans en zij vertelden ons dat het niet gemakkelijk was om een locatie te vinden die zowel centraal gelegen als betaalbaar

was. Het pinksterweekend is blijkbaar favoriet als korte vakantie.

Langzaam kwam iedereen binnendruppelen, terwijl sommigen vast een ommetje maakten. Rond etenstijd werd er heerlijke champignonsoep genuttigd, boterhammen gegeten en bijgekleet.

Na het eten stond de eerste diavoorstelling op het programma. Wij kwamen in de centrale ruimte bijeen voor een presentatie van het werk van Emile Voogel, lid van de Vlinder en Libellenwerkgroep KNNV Kennemerland. Het waren niet alleen mooie heldere dia's, maar het programma was tevens educatief van opzet: 45 soorten, waarvan eerst een dia van het mannetje, dan het vrouwtje, een juveniel en tot slot de tandem of het



Gomphus pulchellus

© Willem-Jan Hoefnagel

paringswielen. Echt leerzaam en we genoten van (contrasterende) kleuren en vormen.

Zaterdag gingen we op pad naar de Brunssumerheide, waar de gids Jan Hermans van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg ons deskundig begeleidde. Dit gebied kenmerkt zich door natte en droge delen. We namen alle tijd om oevers, plasjes, bos en heide te inspecteren. We zagen een uitsluitende grote keizerlibel en verschillende platbuiken. Ook een groot aantal veldkrekels, wespdiven en we hoorden de groene specht. Verder werden er vele plantensoorten gevonden. Hierna hadden we een paar uur voor onszelf om

Waargenomen libellen:

14 mei 2005: Brunsummer heide / Schrieverheide

Platbuik	6-25	(197 - 329)
Lantaarntje	1	
Tengere grasjuffer	6-25	
Grote keizerlibel	1	
Bruine winterjuffer	1	

14 mei 2005: De Worm (204 - 325)

Beekrombout	2
Weidebeekjuffer	26-50

15 mei 2005: Vijver ENCI groeve (176 - 314)

Lantaarntje	20
Plasrombout	10
Gewone oeverlibel	7
Watersnuffel	20
Azuurwaterjuffer	10

16 mei 2005: Ingedael te Houthem (182 - 320)

Weidebeekjuffer	12
Vuurjuffer	3
Azuurwaterjuffer	4

16 mei 2005: Meertensgroeve (184 - 319)

Vuurjuffer	>100
Azuurwaterjuffer	>100
Viervlek	2
Platbuik	2
Grote keizerlibel	2
Smaragdlibel	4

wat te eten en nog wat te ondernemen. De meesten gingen naar de beek de Worm, waar zij twee beekrombouts en tientallen weidebeekjuffers tegen kwamen. Anderen gingen Brunssum in om wat te eten en te rusten.

Om 8 uur kregen we een diavoorstelling in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij de Brunssumerheide van Leen Bakker die ons ondermeer het Limburgs landschap liet zien.

Zondag togen we naar de Encigroeve, oftewel de afgraving van de Sint Pietersberg, een bijzondere gelegenheid. Normaal mag publiek namelijk de groeve niet in, wij mochten echter vrij rondlopen! Het was een enorm indrukwekkende ruimte die we betraden. Eerst liepen we naar een plasje waar we een aantal Plasrombouts zagen, en ook enkele orchideeën. Ondertussen lieten we ook op vogels, aangezien we wisten dat de oehoe in de Encigroeve broedt. We zagen wel de wespdiven, sperwer, havik, buizerd en zwarte roodstaart, maar voornamelijk was er geen oehoe te bekennen. Aan het eind van de middag toen we al richting uitgang liepen kwamen we Ellen, Ricardo en Trees tegen. Ellen riep ons toe: "oehoe oehoe", ten teken dat ze de oehoe gezien hadden. Na de plek geduid te hebben togen wij er ook naar toe, het zou niet ver zijn. Met onze pas aangeschafte Swarovskijkers (enkele ribben uit ons lijf) moest het toch lukken! Willem-Jan riep op een zeker moment: "ik zie em



Anax imperator

© Willem-Jan Hoefnagel

al". En ja wel hoor, daar zat het mannetje met een half oog open te dutten op een hooggelegen richel. Een indrukwekkend beest met zijn bijna rechtopstaande oorpluimen, niet alleen het hoogtepunt van de dag

zelfs Dassen gezien zijn, maar waar ook in het pikkedonker Wim Konijnenberg ten val kwam en zijn voet bezeerde. Het toeval wilde dat er zojuist een terreinwagen aankwam, waarvan de inzittenden het drietal naar de camping terugbracht. Daar werd Wim deskundig verzorgd. Ondergetekenden zagen tijdens de avondwandeling vlakbij de camping een verse dasenburcht en twee reeën.

Op de laatste ochtend werd het huisje veegschoon gemaakt, spullen ingepakt, eten verdeeld, de inventaris door de verhuurster geïnspecteerd en daarna gingen we naar Houthem met de gids Jef Boosten. Na een wandeling over de heuvel speurden we een tijdje in het dal van de Meertensgroeve waar voorheen een motorcrossbaan was. Daar waren wat plasjes waar we heel wat libellen zagen, waaronder de grote keizerlibel, smaragdlibel en de platbuik. De tengere grasjuffer werd helaas niet gevonden.



© Willem-Jan Hoefnagel

maar zelfs van het weekend.

Op weg naar de uitgang kwam een terreinwagen van de beveiliging ons tegemoet. Emile, Miep en Liedeke werden meegetroond naar de uilenfamilie, die zij nog niet gezien hadden. Zij zagen met behulp van de beveiligingsbeambte het vrouwtje met maar liefst vier jongen. Bijna de hele groep kreeg dus de unieke kans om de oehoe te aanschouwen en niet vanachter een hoog hek, maar op enkele tientallen meters afstand, dank je wel Frans, dat jij dit voor ons regelde.

's Avonds, na een heerlijk pasta met verse salade, gingen verschillende mensen nog wandelen, waarbij

We maakten mooie foto's, genoten van de natuur en het weer (dat helaas wat aan de koude kant was) en we kwamen op mooie speciale plekken. Marja en Frans werden aan het eind van de middag bedankt: zij kregen een boekenbon en een beloofd boek (Tigers van de Artists for Nature) en uitvoerig bedankt. Aan zo'n reis gaat een hele organisatie vooraf, maar meestal weten alleen diegenen dat, die dat zelf ook wel eens doen! Dus Marja en Frans: nogmaals bedankt voor alle goede zorg!

Willem-Jan Hoefnagel en Rietje Veltkamp