

drie aardige boordagen

Het weer was mij bijzonder gunstig gezind, want de enige echte bui tijdens deze drie dagen trof mij lezend in de auto aan, terwijl ook de hond droog lag te slapen. Lezen moet je eigenlijk niet doen op werkdagen. Maar er waren zoveel mannenbroeders, dat ik er als vrouw weinig toe behoefde over te gaan om daad werkelijk te werken.

Zelfs eten koken werd bijna verholpen door de meer dan zalige vlaaien. De twee zéér jonge dames amuseerden zich met ons kaartspel en ook met andere zaken, die me meestal ontgingen. De enige andere vrouw liep óf met een lange meetlat óf het haakwerk ging langzaam voor- of achteruit.

De avonden waren gezellig en warm, en zelfs niet al te nat.

Wat nu het boren betreft, vroeger ben ik met Adri en z'n toenmalige kornuiten ook in de Achterhoek daadwerkelijk bij deze evenementen betrokken geweest. En mij interesseert het echt. Als je zo een stukje grond als een aangesneden taart ophaalt en je een heel, heel kleine indruk krijgt van hoe iets er onder je voeten uitziet, is dit een ervaring die mij persoonlijk zeer aanspreekt.

Enfin, op een gegeven moment wilde ik dus ook eens laten merken dat ik er iets van begreep, en ik vroeg vol verwachting of ze al Rupelklei hadden gevist. Een homerisch gelach was mijn deel. En Lenard vaagde er zelfs een sprong aan met geheven arm+hand om aan te duiden waar zich dat bevond. Zo iets van mééeters boven mijn hoofd. Alle man vrolijk en ik áf, peinzend dat ik dit na het gelezene vreemd vond.

Maar ja, huisvrouw zijnde, en bij al deze geroutineerde hobbyisten, dan ga je nu eenmaal zeker af. Daarop dropen hond en ik met onze staart tussen de benen af. En alweer moest ik een man teleurstellen. Want, wat was 't geval. Er liep een aardig jagertje rond, die alsmaar naar zijn bok zocht. Een reebok wel te verstaan. Wel, verder dan dat ik wel een hinde plus ettelijke sporen van haar of haar zussen had gevonden, troostte ik de jongeling niet. Hij liep met reuze stappen verder op zoek naar de bok. Zo na een uur lopen zocht ik de mannenbroeders maar weer eens op. En, wat was er geschied????

O ja, echt waar, ze hadden, ze hadden de klei gevonden, de Rupelklei, die mééeters boven m'n hoofd zat was binnen een 50 meters verder gelegen boring gevonden, méééeters onder m'n voeten!!!!

Zo zie je maar weer, een vrouw weet soms toch iets, mannenbroeders!

Ook een geëmancipeerde vrouw die graag huishouding doet. Want toevallig is geologie ook een hobby van mij.

Rest me alleen nog te zeggen hoe mooi de gewone en de gevlekte aronskelken waren op de camping, dat we 't reuze dagen vonden, en, Lenard, als ik weer iets vraag, spring dan iets minder hoog, O.K.?

Allegonda Hendrika Burger-van der Horst

P.S.

Hoor nu eerst van Adri dat 't in 3 boringen gevonden is, van weinig tot 6 meter dik!

Dag mannenbroeders

Dag vrouwezuster,

Ik ben klein van postuur, heb korte armen en een slecht springvermogen. Ik wil maar zeggen meters en mééeters dat haal ik nooit. De heuvel was steil. Ik bedoel maar. En toch, je had gelijk, het zat er. Ik zal niet meer springen.

Lenard