

LEKKER SPELEN

"Hier Margot, hier kunnen we wel gaan zitten. Lijkt me het meest beschutte plekje van de groeve. Kunnen we bovendien de kinderen in de gaten houden."
"Perfekt Rika, nu nog iets meer zon.....hè lekker."

"Mama, waar is m'n schop? Ik wil ook graven, net als papa." "In de auto Basje, onder de stoel." "Ja maar ik zie 'm niet." "Oef, daar gaan we dan maar weer. Hier is ie toch Bas, leer toch 'ns kijken joh. Nee, niet daar bij papa gaan graven, je weet toch dat je 'm niet in de weg mag lopen. Bovendien veel te gevaarlijk daar. Waar is Annetje trouwens. Zeg 'ns even dat ze hier moet komen."

"Rika, kun je de jongens niet even daar houden, ze lopen alsmaar in de weg. Kun je trouwens ook even koffie zetten, het is al elf uur." "Best Jan."

"Ja Rika, het valt niet altijd mee." "Wat je zegt Margot. West waaraan je begin als je man zo'n hobby heeft. Gevaarlijke groeves, sand, vuilnisbelten en straks als je thuis komt nog een hoop rotsoci. Maar kom, laat ik maar eens koffie gaan zetten. Jij ook een bakkie?" "Ja, lekker".

"Hier Mark, jij ook koffie. Stukje vlaai jongens? Geef die lege bekers maar, wassen we straks wel af." "Kom, graven we weer verder. Leuk spul komt er hier trouwens uit. Wel wat broos, maar placeton doet wonderen. Nee jongens, jullie moeten hier bij mama blijven."

"Kom maar jongens, gaan jullie maar hier lekker graven. Zitten jullie toch vlakbij de mannen. Hier een plastic zak. Kun je de schelpen indoen. En als jullie nou braaf hier blijven krijgen jullie straks een ijsje."

"Hè, hè, hopelijk even rust nou." "Kijk daar Margot, grappig mannetje komt daar aan. Zeker uit de buurt."

"Zo dames, lekker in het sonnetje?" "Jawel meneer, best lekker hier. Mooie streek trouwens, woont u hier?" "Ja, daarachter. En waar komt u vandaan? Zo aardig eindje weg." "Ja, maar we moesten wel, bij ons zijn geen groeves." "Aardig zeg, aardig dat die mannen zomaar zo'n eind rijden. U hebt het wel getroffen dames dat die mannen zover willen rijden om met de kinderen in het sand te kunnen spelen!"