

Oh, lonesome WTKG-er

"Hé Paul, jij ook weer eens op 'n excursie? Da's lang geleden!"

"Ja Frank, je weet hoe dat gaat hè... Kinderen die je niet alleen kon laten, vrouw die 't niet meer pikte dat we alsmaar in groeves zaten.... Maar dat is nu voorbij. De kinderen zijn het huis uit, m'n vrouw helaas ook.... Maar ik ben weer aardig boven Jan. Tentje van zolder gepakt, primusje, en daar zijn we weer. Maar hu, waar is iedereen eigenlijk? Ik dacht midden in het vertrouwde tentenkamp te komen."

"Nou kijk Paul, daar in die caravan op dat overdekte stukje zitten de Pietersen. En de Schoofjes, die ken je ook nog wel, die zitten in het dorpsotel. Reuze gezellig daar, want die hebben er een soort familie-uitje van gemaakt. Dertig jaar getrouwd of zoiets, je kent dat wel. Toch heel origineel nietwaar, om dat hier te vieren en niet in een Sporthuis Centrum bungalow. Maar sorry, jij zoekt natuurlijk andere WTKG-kampeers. Nou kijk daar, in die bungalowtent, dat zijn er ook van ons. Nieuwe leden. Nog wat jong, een beetje een rotzooitje daar, maar toch wel aardig. Zeg, ik ga nu ook even m'n hotel opzoeken, anders loop ik het diner mis. Ik zie je straks wel in de kroeg."

"Eerst maar even m'n sheltertje opzetten. Hoe ging dat ook al weer? Verdorie, heb ik maar vijf haringen bij en die scheerlijnen staan op knappen. Gaat het ook nog regenen!!!! Jessus!!! Waar moet ik nu m'n macaroni koken. Dan maar naar het washok."

Hé Marja, jij ook hier. Ja, dat is inderdaad lang geleden. Zijn jullie al op verkenning geweest. Heb je de eerste buit al gezeefd?"

"Nee Paul, dat kan ik niet direct zeggen. We hebben wat aardige kasteeltjes

bezoekt, lekker gegeten en toen konden we het natuurlijk toch niet laten."

"Ja, ja, toch alvast even wat verzameld?"

"Nee, ha, ha, of je moet flessen wijn bedoelen. We hebben op wel vijf verschillende adressen geproefd. En niet één glaasje. Nee, ze trokken meteen een hele fles open. Ik moet ook zeggen dat ik jou niet meer echt helder zie. Of ben je misschien echt een beetje wazig geworden. Ha,ha...Die Paul. Enfin, wij vanmiddag overal wat doosjes wijn ingeladen en nou zit de auto propvol. Geen plaats meer voor fossielen. Maakt niet uit. Henk krijgt al z'n gruis toch niet meer uitgezocht. Maar wat ben jij daar op de grond in godsnaam aan het doen?"

"Nou, gewoon, m'n macaroni aan het koken."

"Nee hè Paul, t'is niet waar! Pure nostalgie. Zit ie macaroni te koken! Ha, ha, ha, dat moet ik de anderen vertellen. Paul, ik duik de caravan weer in. Lekker flesje wijn openmaken en dan genieten in de dubbele donzen slaapzak. Eet ze!"

"Nou ja, wat moet ik hier mee. WTKG-ers die de excursiecodes helemaal niet meer in acht nemen, primus die alsmaar uitwaait, volkoren macaroni die niet gaar wil worden, kou....

Laat ik de kroeg maar opzoeken, wordt het misschien toch nog gezellig."

"Ha die Schoofjes. Ja, lang geleden hè! Alles kits met jullie?"

"Hoi Paul, we hadden van Frank al gehoord dat je er was. Nemen we toch nog even een borrel. Proost, op de goede oude tijden! Wat was het toch gezellig hè. Wat zeg je Ellie? Ja oké ik kom. Sorry Paul, maar ik moet echt met m'n familie mee. Die willen onder elkaar nog even iets gezelligs doen. Misschien kom ik

morgen nog wel een half uurtje naar de
groeve. En anders tabé hè."

"Veel plezier jongens. Tja, wat moet ik
hier nou alleen. Met dat Frans van mij
kun je hier geen boom opzetten met de
dorpelingen. Ben trouwens benieuwd of ik
morgen in de groeve überhaupt iemand te-
genkom. Laat ik voorlopig m'n shelter
maar induiken. Kan ik in m'n eentje de
fles jenever soldaat maken die ik zo ge-
zellig had meegebracht. Hmmm, dat heeft
toch weer wel wat, zo'n plastic beker vol
jenever. Nog maar een... en nog maar
een... en no.. ennnn.... liedje... ????...
Oh lonesome WTKG-er.....

Concha Lutea