

## Caesar Deerenberg 1935 - 2008

*Anton Janse\**

Caesar is meer dan 30 jaar lid geweest van onze vereniging. In de zeventiger jaren, met een uitvoerig excursie programma, hebben we elkaar leren kennen, samen met Tineke, echtgenote en dochters Ingeborg en Marlies.

Het klikte eigenlijk direct en is basis geweest van een jarenlange vriendschap.

Naast het verzamelen van fossielen schiepen de excursies een mogelijkheid om van veel andere geneugten te proeven in het gebied dat we bezochten. Na een ochtendje graven, zeven en zakken vullen, was het tijd voor Caesar om een lunch-terras op te zoeken en vervolgens te gaan genieten van de andere natuur en cultuur van de omgeving waar we vertoefden.

Museum, oude kerk of landschap, alles werd op waarde geschat en genoten.

Als professioneel beeld- en geluidstechnicus had hij een feilloos oog voor kleuren en vormen. Dit vormde mede zijn passie voor de oude culturen rond het Middellandse zeegebied dat na zijn vervroegde pensionering veelvuldig bezocht werd. Duiken behoorde daar ook bij, ter plekke het leven observeren waar we de fossiele resten zelf van opgroeven.

Door een slopende kwaal fysiek gehinderd, moesten de laatste jaren duiken en grote reizen op een laag pitje worden gezet.

De fossielencollectie heeft hij naar kennis van zaken op naam gebracht en voor een groot gedeelte overgebracht naar het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, waar de familie jarenlang gewoond heeft. Daarna naar Amersfoort verhuisd, centraler gelegen en ook dicht bij de kleinkinderen, die aan Caesar een fantastische opa hadden.

Adjectieven schieten te kort bij het verliezen van een vriend



die kameraadschap, plezier en genieten van het leven op een weldadige manier uitdroeg.

Wij wensen Tineke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe na het verlies van de man die zoveel kleur aan het leven bracht.

*\*Anton Janse, Brielle 14 januari 2009*