

Pinksterexcursie Zuid-Engeland van 18 tot en met 23 mei 2013

Joke Nieland¹

Begin dit jaar hoorden wij dat er met Pinksteren een excursie naar Zuid-Engeland zou plaats vinden. Yes, daar wilden we graag naar toe. We zijn hier een aantal jaren geleden al eens geweest met Jan Boes. Hij kent daar leuke vindplaatsen en nog beter de weg. Ook het 'linke' links chaufferen gaat hem zeer goed af.

We vertoefden op vakantiepark de Windrush in Bracklesham. Van daaruit regelde Jan Boes per dag, afhankelijk van het tij, waar we heen konden gaan. Aangekomen op de Windrush, even de benen gestrekt en een frisse neus gehaald op het strand achter het park. Daarna Henk en Wil Mulder opgezocht, even bijgepraat onder het genot van een wijntje en gezamenlijk het programma voor de zondag doorgenomen.

Zondag - Highcliffe, Barton on Sea

Zondag zijn we niet zonder slag of stoot vertrokken, want Henk had bedacht om met zijn viertjes in één auto te rijden, hij vond dit veiliger, zeker met Jan Boes als chauffeur (die toch wel een beetje overdonderd was). Dit alles ging natuurlijk in goed overleg met Wil, want het was immers haar auto. Nadat alle doosjes, emmertjes, regenkleding, bedenk het maar, van ons vieren in de auto van Wil lagen, Jan de wirwar van moderne techniek aan knopjes in deze auto onder de knie had, gingen we iets later dan gepland op weg naar Highcliffe bij Barton on Sea. Heel gezellig en Henk toonde zich een ware gastheer door ons onderweg van vocht en voeding te voorzien. Het rijden ging perfect: zonder file en met een goede navigatie, waren we toch nog met



Henk aan het werk bij Highcliffe, Barton on Sea.

laagtij op het strand. Het weer was prima, bewolkt, droog en weinig wind. Onze vondsten bestonden uit diverse soorten haaiantanden (o.a. *Carcharias* en *Striatolamia macrota*) en een grote diversiteit aan klein fossiel materiaal dat later thuis zal worden uitgezocht. Op de heenreis kregen wij (Ben en Joke) achterin ons lesmateriaal aangereikt van Henk in de vorm van een boekje met veel soorten fossielen die we daar zouden kunnen aantreffen. We waren hier heel content mee want op de terugweg konden wij bekijken en lezen wat wij gevonden hadden. Na een aantal emmertjes gevuld te hebben met uitzoekmateriaal kwamen we aan het eind van de middag, na een kleine klimpartij, met al onze vondsten, zeer voldaan terug bij de auto.



Highcliffe, Barton on Sea.



Boven: Op bezoek bij Tim in Brighton. Onder: Wyke Regis



Maandag - op bezoek bij Tim

Maandag ging de excursie naar Tim in Brighton. Tim is een goede vriend van Jan Boes en hij had ons uitgenodigd zijn collectie haaiantanden en dergelijke te komen bekijken. Dit was een ongelooflijk mooie en interessante collectie. Zeer gedetailleerd uitgezocht en beschreven. Een enthousiaste man met bij elke speciale vondst een mooi verhaal. We werden heel gastvrij ontvangen en zaten knus en gezellig aan de keukentafel. We hebben er van genoten, een echte aanrader voor iedereen. In de namiddag reden we na deze indrukwekkende collectie nog even naar Selsey, met een heel bepaald doel. Zaterdag hadden wij namelijk vanaf het strand bij het park gezien dat ze in de richting van Selsey het strand aan het opspuiten waren. Onze nieuwsgierigheid was geprikkeld... zouden wij daar bij kunnen komen? Vanaf Selsey misschien? Daar aangekomen en een eindje de pier afgelopen te hebben, zagen we dat alles afgesloten was voor publiek. We hebben nog heel even overwogen om ondeugend te zijn, maar gezien de goede naam van Jan Boes en de vereniging, hebben we daarvan afgezien. Terug nog nagepraat over de verbazingwekkende mooie collectie van Tim. Tim heeft in de vele jaren dat hij verzamelt een gigantisch mooie collectie opgebouwd. Dit jaar zal hij waarschijnlijk zijn 600ste trip naar Bracklesham maken!

Dinsdag - Weymouth, Wyke Regis en Eype

Dinsdag een aangename temperatuur om te zoeken. Om 9.30 uur vertrokken naar Weymouth - Wyke Regis, een





Links en rechts: Hordle Cliff, de 'zandnestjes'.

klein strand met kiezels, waar we wat recente schelpen hebben gevonden. Vervolgens reden we naar Eype, met een strand dat veel te bieden moest hebben. Het smalle weggetje naar het strand, dat vrij lang is met aan beide zijden hoge hagen en veel bebouwing, heeft weinig tot geen uitwijkmogelijkheden om elkaar te kunnen passeren. Dit was grappig en spannend tegelijk. Gelukkig was er weinig verkeer. Daar aangekomen was het tij aan het opkomen, maar de kleiwanden konden we goed bekijken. In de rotsblokken hebben we ammonieten en belemnieten gevonden.

Woensdag - Hordle Cliff en Barton

Woensdag stonden Hordle Cliff en Barton op het programma. Bij Hordle Cliff zijn we voorzichtig naar beneden gegaan. Ook hier mooie lagen met kleine, verschillende soorten fossiele schelpen, wel heel broos allemaal. Toch nog een aantal stevige exemplaren eruit kunnen halen. Henk vond tussen de vele keien een bijna gave *Athleta* en Jan daarna een wat kleinere, afgesleten *Sycostoma* van bijna 50 mm. Er lag veel zoekmateriaal in de vorm van zandnestjes.



Ben en Joke aan het werk bij Hordle Cliff.



Twee foto's bovenaan: Joke op zoek bij Hordle Cliff.
 Links midden: Ben speurt het strand af bij Selsey.
 Linksonder: Joke, Ben en Henk, Bracklesham.

Vele emmertjes gevuld en dat werd sjouwen naar boven. In de namiddag naar Barton gereden, helaas was het daar afgesloten wegens instortingsgevaar en gezamenlijk besloten we dat het mooi was geweest voor deze dag.

Donderdag - Selsey en Bracklesham

Donderdag zijn we wat meer in de buurt gebleven, naar het strand in Selsey. Er hing regen in de lucht, maar dat had geen invloed op onze stemming, die bleef vol humor en pret. In Selsey aangekomen zag het er boven ons hoofd steeds dreigender uit. Toch heerlijk over het strand lopen zoeken: er was weinig fossiel, maar wel heel wat recent materiaal zoals wulken, tapijtschelpen, muiltjes en purperslakken. Na het kopen van een heerlijk broodje krab, konden we net op tijd de auto

bereiken, want er kwam een flinke hoosbui naar beneden. Na de lunch zijn we naar Bracklesham gereden, de auto uit en bijna gelijk er weer in. Alweer een hoosbui, wel mooie plaatjes van wolken, zee en strand gemaakt. Toch hebben we ook hier leuke recente vondsten gedaan. Namen alweer vergeten, terwijl Henk toch flink zijn best deed om mij wat bij te brengen... Na de derde hoosbui vonden we het welletjes en hebben we deze mooie week afgesloten. 's Avonds zijn we gezellig uit eten geweest in het restaurant op het park. Na het overheerlijke diner had Henk nog een leuke verrassing voor Jan Boes in petto. Hij legde uit dat hij eigenlijk mee was gegaan met deze excursie als voorzitter van de ballotagecommissie. De conclusie was unaniem dat Jan met vlag en wimpel was geslaagd als excursieleider. Mede namens Stef werd Jan benoemd tot lid van de excursiecommissie. Jan bedankte, ontroerd, voor deze grote eer en is dus nu lid van deze commissie. Wij, Ben en Joke, vonden het een hele leuke, zeer gevarieerde excursie en hopen hier volgend jaar nogmaals aan deel te mogen/kunnen nemen. Onze dank gaat uit naar Jan Boes voor zijn grote inzet en het vele voorbereidende werk en de tijd die hij hieraan besteed heeft en naar Henk en Wil voor deze zeer geslaagde en oergezellige excursieweek. Tot volgend jaar, misschien eiland Wight?

¹ Joke Nieland, Ulicotenseweg 21A, 4861 RR Chaam,
e-mail: camperrijders@xs4all.nl



Zoeken bij Eype.