

Geen uil

Vrijdagavond 11 april hielden wij onze eerste uilen-excursie. Ongeveer 25 leden waren gekomen om te luisteren naar... een band-recorder met de geluiden van steen-, bos- en ransuil, want de uilen lieten ons op deze rumoerige, stormachtige avond verstek gaan.

Het werd dus een pittige wandeling, in flink tempo afgelegd door Groeneveld en wijde omgeving. Af en toe werd het "kewiek-kewiek" van de bosuilvrouw gehoord, maar daar bleef het bij. Na een "walk-talk" van twee uur besloten in juni op "herhaling" te gaan en daarbij tevens een speurtocht in te zetten naar de nachtzwaluw.