

HONDEN en WULPEN

GAAN NIET SAMEN

Woensdagmiddag 20 mei ben ik de hei opgegaan. "Ga nou eens zelf kijken" luidde een smeebede van een van de leden.

"De laatste twee paar wulpen van het Gooi hebben jongen. Ze worden aanhoudelijk door loslopende honden opgejaagd".

Ik ben gaan kijken en ik heb ze gezien: de opgejaagde wulpen en de loslopende honden. Enkele tientallen honden, de een nog groter dan de ander.

Het is een trieste wandeling geworden en voor mijn plezier ga ik - zeker niet in de broedtijd - niet meer naar de hei.

De honden moeten ook een plaats hebben. Maar honden en vogels gaan niet samen.

Waarom toch is die scheiding niet aan te brengen. Ziet men bij het Gooisch Natuurreservaat nu echt niet in, dat de naam "natuurreservaat" zoals nu met de Gooische "natuur" wordt omgegaan, binnen enkele jaren zijn betekenis volledig zal hebben verloren? In het rapport de Zandijk heb ik er ook al voor gepleit. Of het een of het ander: reservaat, of speeltuin!

Geef de honden de ruimte, maar in zones. In omheinde gebieden en dan beslist niet daar waar wulpen van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat op de wieden moeten om te ontkomen aan de jagende meute.

"Hondenzones" dus langs de Hilversumse en de Bussumse kant.

Omheiningen met doorlaathekjes en levengrote borden.

NIET met verboden toegang maar met afbeeldingen van wulpen en leeuweriken.

Waar zal de mens het meeste behoefte aan hebben?



Aan motorgeronk of vogelzang?
Nog eventjes en de gehele hei kan gebruikt worden voor motorcrosses.

Of toch wulpenroep en leeuweriken-zang?

Laat het Gooisch Natuurreservaat nu eindelijk eens kiezen dan weten we tenminste waar we aan toe zijn en zijn we weer een brokje ergenis kwijt.

JL. B.