

BOKJE

Op 11 november vloog vlak voor mijn voeten uit de neerliggende biezen langs de Gocimeerkust bij Oud-Naarden een Snip op. Hij ging rechtlijnig, zonder gezigzag, en niet steil omhoog. Ook zonder het bekende "retsj-retsj" van de Watersnip. Hij kwam niet hoger dan een meter of drie en viel ongeveer dertig meter verder weer in. Mijn eerste reactie was met een Bokje te doen te hebben. Deze blijft bij naderende verstorning van de rust nog langer zitten dan de Watersnip. Ik naderde behoedzaam de plaats waar hij neergestreken was, waarbij ik mij weinig illusies maakte hem tussen de afgemaaide biezen te zien te krijgen. Weer vloog hij binnen een meter afstand op. Dezelfde wijze van opvliegen als hierboven beschreven. Bovendien viel nu de geringere grootte en de kortere snavel op in vergelijking met de Watersnip.

Het was inderdaad een Bokje. Deze treedt meestal solitair op.

Het is een broedvogel van drassige plaatsen in naaldbossen en moerasbossen van Wilg, Els en Berk in het noordelijk deel van Eurazië, waar hij tot aan de boomgrens voorkomt.

Bij ons is het een doortrekker in vrij klein aantal. Ook overwinteren er enkelen hier (Avifauna van Nederland, 1970).

P.L. Ploeger.

---

