

ALWEER EEN VOGEL AAN DE DEUR

Onder deze titel verscheen bij de uitgeverij Bigot & van Rossum B.V. te Blaricum, het lang verwachte boek van Carla Holzenspies, voor niemand van onze leden een onbekende.

Zoals we dat van haar mochten verwachten, heeft zij in haar boek een groot aantal eigen belevenissen met haar hospitaalvogels bijeengebracht en dat op de haar zo eigen manier: met grote humor en zorgvuldig gedoceerd; veel zaken over het vogelleven, die de moeite waard zijn om te weten.

Hoeveel verschillende soorten laat zij niet de revue passeren:

Spreeuw - Blauwe reiger - Kauw - Roodborst - kraai - Bergeend - Kluut - Buizerd - Wilde eend en Bosuil.

Treffend is telkens weer wat zij uit het dagelijks contact met haar pupillen heeft weten te halen aan aanhankelijkheid, begrip e.d.

Na de "verhalen" beschrijft zij nog een aantal vogelziekten en geeft zij een uitgebreide serie praktische wenken voor de opvang van zieke of beschadigde vogels.

J. van Exter zorgde voor geestige illustraties.

De schrijfster heeft een exemplaar van haar boek aan onze VWG aangeboden. Het ligt bij ons documentatiecentrum ter inzage.

Deze mededeling is niet bedoeld om U van het aanschaffen ervan te weerhouden. Integendeel: dit boek moet ieder van ons in zijn bezit hebben.

Op dus naar de boekhandel, waar het verkrijgbaar is zolang de voorraad strekt!

J.Klein