

26 september: e e n f a n t a s t i s c h e l e d e n a v o n d

De eerste ledenavond van dit seizoen bracht ons een uiteenzetting door de heer H.J.Slijper over het valkeniersbedrijf en niet de valkenjacht, zoals ik in mijn onkunde aankondigde.

Het lijdend voorwerp van deze avond was hierbij aanwezig, te weten een Lannervalk uit Tunesië, compleet met bellen en kapje, wat overigens later verwijderd werd.

Over de rui werd verteld, dat deze grote problemen met zich mee kan brengen. Om de vogel hierin tegemoet te komen worden delen van pennen, die andere vogels toebehoord hebben, aan de resterende stukken van de in de rui zijnde pennen gelast, hetgeen op een zeer vernuftige wijze geschiedt. Dit om te voorkomen dat de vogel de reeds nieuwe pennen van de vleugels en stompjes van de staartpennen stuk stoot.

We maakten tevens kennis met de loer, zodat we nu weten wat het zeggen wil, iemand een loer te draaien.

De opkomst op deze avond was groot en de discussie die ontstond levendig. Hoewel de valk zich voorbeeldig gedroeg, kon niet worden voorkomen dat één en ander op de vloer terecht kwam, waarvoor onze excuses aan de heer de Boer, die wel heeft ondervonden deze keer "vreemde vogels" in de zaal te hebben gehad!

R.W.T.

---