

VERSLAG van de DAGEXCURSIE naar de NEMELAER & de KAMPINA Zaterdag 1 mei.

Laat ik eerst van beide natuurreservaten een korte beschrijving geven:

Nemelaer-noord: 61 ha. groot, rechts van de weg Haaren-Esch, in de gemeente Haaren. Fraaie lanen voeren naar het kasteel "Nemelaer", dat sinds kort is gerestaureerd nadat o.a. door een brand het kasteel tijden lang in een vervallen staat heeft verkeerd. Achter het kasteel vindt men moerasweiden, waarin oude stroomarmen van voormalige beekbeddingen te onderscheiden zijn. Top. krt. 45 C en 51 A.

Nemelaer-zuid : 53 ha. groot, ten z. van de spoorlijn Oisterwijk-Boxtel. Hier vindt men het botanisch belangrijke "Beeldven"(voorkomen van Kranswier -Nittelopsis-); voorts de schier ontoegankelijke moerassen "De Moddervelden" met Gagelbegroeiing en Beenbreek. Er bevinden zich enkele kampeerterrainen in dit gebied.

Kampina-heide : 1107 ha. groot (!). Nabij Boxtel, op enige afstand van het vennengebied van Oisterwijk. Het bijzonder aantrekkelijk restant van het half-natuurlijke Kempense heidelandschap is door Natuurmonumenten sinds 1929 aangekocht en uitgebreid. In het noorden liggen de Huisvennen, meer westelijk het grote Belversven en het Winkelsven ligt in het zuiden.

Verslag:

Met maar 8 deelnemers, maar met veel enthousiasme vertrokken wij die ochtend om 06.00 uur uit koud Hilversum met als bestemming 's-Hertogenbosch. Hoe dichterbij de Domstad naderden, hoe mooier werd het weer. Geen mist en geen regen, maar een vrolijke zon, die ons de gehele dag trouw zou blijven verwarmen.



Een tiental vogelwachters van de Vogel- & Natuurwacht "Den Boschrietzanger" voor 's-Hertogenbosch en Omstreken stonden op ons te wachten en zonder verder oponthoud brachten zij ons naar het begin van onze dagwandeling. En dat was dan bij het landgoed de "Nemelaer", waar een nestjong van 'n (Rans?)uil bij de poort van het kasteel de wacht hield.

Vervolgens liepen wij langs een moerasweide waar nog heel duidelijk de oude bedding van een beekje te zien was (een zgn. Meander) en kwamen daarna bij een sluis; 2 Oeverlopers en enkele Tafel- en Slobeenden werden hier gezien en een Zwartkop liet zich duidelijk boven het gebruis van het water horen.

Wij staken de spoorlijn over en nu zou onze wandeling eerst goed beginnen. Nemelaer-Zuid, een prachtig bosgebied; een Eekhoorn trachtte door razend-snel in een boom te klimmen aan onze waarneming te ontkomen in tegenstelling tot een heel lichte Tortel (albino?), die zich wat langer liet bekijken totdat een Duiven-kenner het dier gedetermineerd had op een bepaalde kruising.

Hier hoorden wij deze ochtend voor het eerst ook de Boompieper en de Nachtegaal, al liet deze laatste slechts enkele strofen horen. Dat was bij het "Beeldven", zo geheten omdat in vroegere tijden het volk hevig verontwaardigd over een nogal bloot beeld dat de kasteelheer op z'n familiegraf had geplaatst, dit pardoes in het ven heeft gegoid.

Na een lange wandeling, met Gekraagde Roodstaart, Boompieper, Kuifmees en een alarmerende Wulp als waarnemingen, bereikten wij de grens van de Kampina-heide ... Grandioos ! Wat een fraai gebied ! Vol ongeduld begonnen wij aan de kennismaking met dit half-natuurlijke heidelandschap. Het werd een prachtige wandeling; wat was hier de horizon ver ...

Hoog in de lucht cirkelden enkele Buizerds en voerden hun baltsvluchten uit; één van hen leek wel iets anders, een Wespendif ? Wij hielden het toch maar op een Buizerd.

Bij de vennetjes namen wij een Groenpootruiter, Dodaars, Tafel-, Slob-, en een paar Toppereenden waar. Ons was ook een Sperwer of Boomvalk door onze Zuiderburen "beloofd", maar wij moesten tevreden zijn met een glimp van een Torenvalk. De waarneming van een Paapje, hier midden op de hei maakte dit echter ruimschoots goed.

Later op de terugweg hoorden én zagen wij de Geelgors; nieuwsgierig keek het vanuit een boom om zich heen en wachtte tot hij van iedere vogelaar aandacht kreeg. Nam dan z'n muzikale "aanloop" en haalde met een luid "tsiéééh..." stevig uit om na een korte pauze weer opnieuw te beginnen.

Het was me wel een wandeling geweest, de thermometer was allang de 25°C gepasseerd op weg naar een nieuw record.

Onderweg naar Den Bosch deden wij nog een landgoed aan, want daar konden wij een Blauwe-Reiger-kolonie en misschien de IJsvogel zien. Deze laatste hebben we geruild voor een Bonte Vliegenvanger, zodat wij met nóg een interessante waarneming naar huis konden gaan.

Dankbaar namen wij afscheid van onze zeer sympathieke gidsen en spraken af vaker contact met elkaar te zoeken en elkaars informatie-blad (resp. de Korhaan en Den Boschrietzanger) als ruilabonnement op te nemen.

Ook een woord van dank aan onze subgroep "Excursies", die ook deze excursie had georganiseerd. Volgend jaar weer ?

ROB