



GANZENDAGJE

Ron v.d.Brink

En ganzen hebben we gezien, zo'n dertigduizend, voorzichtig geschat. Daarvoor moesten we eerst een stukje rijden, vier auto's op een rijtje, maar wel voorzichtig in het begin want het was lekker glad. Verschillende auto-wrakken op de A-1 bij Naarden lieten dat duidelijk zien. Op de Oostvaardersdijk was de gladheid over, maar een volgende ongemak diende zich aan. Ik had m'n kijker in de auto in Hilversum laten liggen. Stom, stom, stom! Dan maar met de telescoop uit de hand gewerkt. Dat viel niet tegen en een vergroting van 20x is ook niet onaardig.

Ik zal niet alles opsommen wat we gezien hebben, we gingen uiteindelijk voor de ganzen. Die kregen we in beeld na een lange rit door een toch niet zo vlak Friesland. De ijstijden hebben hun sporen hier achtergelaten in de vorm van gestuwde stukken grond.

De ganzen. Ver in de meerderheid waren de Kolganzen met zo'n 20.000 exemplaren (waarvan één leucistisch exemplaar, d.w.z. net zoiets als albinisme, maar dan geel inplaats van wit). De Brandganzen waren tweede, ruw geschat zo'n 10.000 stuks. Slechts enkele Rietganzen, waarbij één aangeschoten exemplaar, twee Kleine Rietganzen, twee Rotganzen en enkele Grauwe Ganzen.

Mooie zoekplaatjes, maar aan alles komt een eind en we zakten langzaam weer af naar het midden van het land, onderweg om het hardst en liefst tegelijkertijd roepend wat voor Buizerd en/of Torenvalk we nu weer zagen.

Tot Dick Jonkers op de snelweg bijna op de rem zou gaan staan! Tja, een Velduil in een boompje is dan ook niet niks. Hij kon zich nog net beheersen, gelukkig. Ander leuks onderweg? Roeken in Friesland; een Grote Stern, waarvoor Dick wél op de rem ging, op een rustig weggetje dus dat mocht. Eén Sperwer, zeer veel Stormmeeuwen, één Ruigpootbuizerd, én koffie én snert.

Lekker dagje weer hoor. En dat de winter er voor wat de vogels betreft alweer opzit moge blijken uit het feit dat m'n vader en ik op 24 januari in Muiden onze eerste Boerenwaluw van dit jaar hebben gezien.