

Dr. Jan Hoogerheide overleden

Niet iedereen weet dat zich in het Gooi al voor de Tweede Wereldoorlog een groepje ornithologen had gevormd, die geregeld contact met elkaar hadden. Onder hen bevond zich ook de oogarts dr. Jan Hoogerheide uit Huizen. Hij overleed op 18 september 1995 op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats, alwaar hij reeds sinds 1927 woonachtig was.

Al op zeer jeugdige leeftijd ontwikkelde Jan zijn aanleg om vogelwaarnemingen in het veld te doen. Hiervan hield hij sinds 1930 zorgvuldig aantekening. Zijn dagboeken van 1930 tot 1944 zijn door Wim Duurland uitgewerkt voor het boek *Vogels tussen Vecht en Eem*, dat door onze vogelwerkgroep in 1987 is uitgegeven.

In de jaren dertig hield hij zich ook al bezig met vogelfotografie. Zijn foto's van een grauwe franjepoot, gezien op 27 september 1936 in de Huizer haven en van een nestkastenrek voor spreeuwen in de Eempolders zijn in het eerdergenoemde boek gepubliceerd.

Niet in het minst genoot Jan Hoogerheide ook van de directe omgeving van zijn huis, de diverse heidegebieden en Huizereng, die toen nog niet zo veelvuldig werden betreden als nu en die ook nog veel meer verbinding met elkaar hadden. Het was er een eldorado voor zangvogels, spechten en uilen.

In het Gooi had hij regelmatig contact met een aantal trouwe vogelvrienden, die hij langs de Huizerkust en op de pier van Huizen ontmoette. Daar lag toen nog de Zuiderzee, waar men uitgesproken zeevogels kon tegenkomen. Op de kalkfabriek bij de haven van Huizen kwam toen al de zwarte roodstaart broeden. Kortgeleden vertelde Jan nog

dat hij op één dag in de Eempolders wel eens drie nesten van de kwartelkoning had gezien.

Zijn leeftijdgenoten Willem Kraak en Gerard Rinkel wisselden met hem vaak van gedachten over de vogels en daaruit ontsproten dan ook de vermaard geworden artikelen over de Kievit en de ruitrek van bergeenden aan de Gooise kust. Later bestudeerde hij samen met zijn broer Kees de eidereenden op de Waddeneilanden.

Maar ook met de Hilversumse vogelvrienden had hij regelmatig contact, zoals met Bertus van Koersveld, Bé Wolff, Gerard de Vries en de jongere Jaap Taapken. Deze laatste beschouwt zich als een 'discipel' van Jan Hoogerheide, die hem de geheimen van het vogels waarnemen in het veld heeft bijgebracht. Ook met W.H. van Dobben, die de eerste Nederlandse vogelgids 'Wat vliegt daar?' schreef, en met M.F. Mörzer Bruyns had Jan Hoogerheide goede contacten. In zijn huis aan de Naarderstraat in Huizen lag de bakermat voor vele vogelaars uit het Gooi. De crematie van Jan Hoogerheide heeft in besloten kring in Bilthoven plaatsgevonden.

J.T.