
Het jubileumweekeinde op Terschelling zorgt gelukkig weer voor de nodige verhalen. Over het eiland, over de vogels, maar ook over de vele vreemde Gooise vogelaars.

Freek Beffers

Dagboek van een bijzonder weekeinde op Terschelling

Vrijdag 18 april 1997, 9.00 uur Harlingenhaven. Vrijwel alle vogelaars zijn aanwezig. Maken kennis met elkaar en melden zich op appél. Om 10.05 vertrekken we met de boot en gewoontegetrouw gaan we naar het bovendeck. Het is helder weer, maar fris. De zilvermeeuwen krijzen boven ons hoofd. Op de pier zien we eiders. Grote sterns en visdiefjes scheren langs. De stemming is prima. We drinken gezellig koffie, nemen een broodje en turen over het wad. Op zandplaten liggen groepjes zeehonden te zonnen. Tegen twaalf uur komen we de haven van West Terschelling binnen. Zoals gewoonlijk staat Joke van Velsen ons op te wachten. Alles is weer goed georganiseerd. Na innige begroetingen klimmen we op de fiets en rijden naar kampeerboerderij De Jonge Jan. Bed opmaken, koffie drinken en dan op weg naar een gerestaureerde eendenkooi. Onder leiding van een deskundige krijgen we veel informatie over vroeger, de sfeer en de huidige toestand. Er huizen talrijke broedvogels in het bos rond de kooi maar we horen opvallend weinig zang. Kennelijk zijn we daarvoor te vroeg in het seizoen. In de zon is het prettig wandelen. Op de terugweg, met de wind in de rug, gaan we langs het wad voor de eerste verkenning. Omstreeks zes uur zijn we

terug op de boerderij. Onder het genot van soep en brood worden de excursieplannen voor zaterdag op tafel gelegd. Vier groepen gaan morgen op pad. Iedere groep heeft een excursieleider plus assistent die een telescoop bij zich heeft. Twee groepen gaan richting west en twee richting oost.

Om acht uur vanavond gaan we van start voor de houtsnippen. Deze bosbewoners voeren hun baltsvlucht uit als het gaat schemeren, dat wil zeggen dat ze boven de bomen rondvliegen (zeven minuten) en daarbij een krassend en hoog niezend geluid maken. Veel vogels zien we een ronde maken.

Om tien uur zijn we terug. Sommigen van ons gaan naar een café waar een bekende zanger zal optreden. Anderen gaan naar De Rustende Jager, waar je de vrouw van de caféhouder mag kussen! Op tijd naar bed kan ook.

Zaterdag 19 april, 7.00 uur. Vier groepen stappen op de fiets. Het is droog weer maar koud. Wij gaan eerst naar zee. De wind is zo sterk dat waarneming van zeetrek niet mogelijk is. We gaan door de duinen richting West. Regelmatig zweven de bruine en blauwe kiekendieven langs de duintoppen. In hotel Paal 8 houden we een pauze. Het is pas 10.00 uur



Roodborsttapuit

Tekening: Awie de Zwart

maar de koffie is klaar. We komen op temperatuur en genieten van het uitzicht en zien door het raam en telescoop toch nog zwarte zee-eenden en, heel ver, een Jan van Gent. Op het terras scharrelt een paartje tapuiten. We gaan verder en maken een flinke wandeling door de Kroonpolder. De beflijster, roodborsttapuit, grutto en Kievit laten merken dat het lente is. In West Terschelling houden we weer een pauze op een zonnig terras. Daarna lopen we langs het wad richting oost. Nu is het uitzicht schitterend. Troepen scholteksters vliegen lawaaiig over en tureluurs letteren voortdurend om je heen. Een enorme 'wolk' rotganzen (meer dan 2.000) stijgt op om even later in de polder neer te strijken. Ook een grote groep rosse grutto's stijgt op en laat tegen een helder blauwe lucht een schitterende vliegshow zien.

Het is ver in de middag en we gaan langzaam richting Formerum, kop in de wind! Om zes uur zijn we binnen. Daar staat niet alleen de koffie klaar maar er is Chinees eten klaarge-maakt in de bekende grote kook-pannen. De sfeer is feestelijk. Zelf hebben we drank en hartige hapjes georganiseerd. Om pre-cies twaalf uur 's nachts felicite-ren we Femmy Landman met haar verjaardag. Ze krijgt een bloemetje uit de gemeenteborder en de volgende ochtend thee met koek op bed, een zoen en daarna mag zij nog tien minuten blijven liggen.

Zondag 20 april, 7.00 uur.

Weer appèl op de deel. Onze groep van twaalf mensen gaat richting Oosterend. Het is lekker zonnig weer met minder wind. De kleine zangers laten zich

nauwelijks horen. Wel horen we de knarsende tonen van een zwarte roodstaart. Telescoop in positie en we zien hem op een schoorsteen zitten. Voorbij Oosterend aan de wadzijde zien we weer prachtige vliegbeelden van grote groepen rotganzen en rosse grutto's.

Aan het begin van natuurgebied De Bosplaat houden we een 'kof-fiepauze. Bertus v.d. Brink toont belangstellenden de baard-mossen (in het Gooi zeldzaam) die hier veelvuldig op het eiken-hakhout voorkomen. Na een wandeling in de omgeving gaan we terug naar de boerderij waar we om twee uur worden ver-wacht. We zien nog een paar beflijsters een groepje kneuen en vandaag voor ons de laatste koperwieken en kramsvogels. Als we terug zijn eten we wat soep en brood en pakken onze

spullen in. Aan de rand van het boerenveldje zien we een grote lijster die aan het foerageren is. We werpen nog een blik op de 'behangrol' waarop de vogelsoorten genoteerd staan: 119 soorten totaal, waaronder een ijsgors en een smelleken. Rob Kole bedankt alle excursie-leiders en medewerk(st)ers voor bewezen diensten en zet Joke van Velsen nog even in het zonnetje.

Tegen vier uur die middag gaan we richting haven West Ter-schelling. De tijtjaf, fitis en vink zingen nu volop. De boot gaat om half zes, er is nog tijd voor een zoute haring en een pilsje. We gaan aan boord. Nog even genieten van de meeuwen, de sterns en de zonnende zeehon-den. Het waren drie prachtige dagen!

VAARWEL TERSCHELLING.

