
Over de plek waar Rie en Evert Boeve op toevallige wijze zijn komen te wonen en daar nu al ruim veertig jaar lang zijn gehuisvest, is een boek verschenen: **De Googelaars**.

Jaap Taapken

Boek over driehonderd jaar wonen aan de Oude Goog

De Googelaars is een beschrijving van driehonderd jaar bewoners op en rond de Oude Goog, die wij kunnen vinden tussen Nederhorst den Berg en Ankeveen, de Dammerkade en de Horstermeerpolder. Zowel de natuurliefhebber als de geschiedkundige, maar ook de liefhebber van de streekroman, en dan nog wel uit onze eigen omgeving, zal er veel in vinden dat hem of haar sterk zal aanspreken. Het is een historisch document over een kleine buurtschap, waarvan de verhalen niet zijn verzonnen maar berusten op ware gebeurtenissen.

In 1955 kwamen Rie en Evert Boeve (lid van onze vogelwerkgroep) daar min of meer noodgedwongen te wonen toen zij de beschikking konden krijgen over een paar oude fuikenschuren. Daar hebben ze nooit enige spijt van gekregen, ofschoon de leef-situatie aan de Goog nog vrijwel gelijk was aan die van honderd jaar geleden.

Het simpele, de stilte en vooral de harmonie onderling heeft diepe indruk op hen achtergelaten. De vele gebeurtenissen die het wonen daar zo bijzonder hadden gemaakt en de daarop volgende veranderingen hebben ze het opschrijven waard gevonden. De oorzaak van dit plan lag in 1988 in de vondst van een fles tussen het plafond, waarin zich



brieven bevonden van de vorige bewoners.

Naast hun eigen belevenissen en ervaringen schrijft de zeventigjarige Evert Boeve veel over de andere bewoners. En hij kon er eigenlijk niet omheen om ook over de verworven geschiedkundige kennis van dit kleine stukje Nederland te schrijven. Wij krijgen een goede indruk van de sfeer die zo ver weg lijkt als je het leest en eigenlijk zo dicht bij ons in de buurt is te beleven. Het boek geeft zo goed weer hoe nauw Rie en Evert zich betrokken zijn gaan voelen bij het plekje waar ze tientallen jaren geleden terecht kwamen. Bovendien is het boek rijkelijk geïllustreerd met oude en nieuwe foto's, tekeningen, afbeeldingen van oude kaarten en documenten uit archieven. Wie in het boek is geïnteresseerd moet vooral niet te lang

wachten met de aanschaf want de oplage is maar klein. De eerste druk was binnen enkele weken uitverkocht, binnenkort verschijnt er een tweede druk.

Evert Boeve: **De Googelaars**. 152 bladzijden, rijkelijk geïllustreerd met tekeningen, foto's, oude kaarten en archiefdocumenten (1997). ISBN 90-9010621-9. Formaat 30,5 x 21,5 cm. Uitg. Evert Boeve, Bergsepad 6, 1244 PS Ankeveen, (0294) 25 13 19. Prijs f 39,50.

Het boek is tevens verkrijgbaar bij de Drogisterij Elysa, Brugstraat 7, Nederhorst den Berg; Drukkerij Dunnebier, Middenweg 104a, Nederhorst den Berg; Gijs Supermarkt, Stichts End 52, Ankeveen en elke woensdagavond na 20.00 uur bij de Historische Kring De Gloriosa, Kerklaan 89, Kortenhoef.