

## HET VOGELAZIEL

Het was heel leuk in het vogelaziel.  
Eerst vertelde een meneer alles over een vogelaziel.  
Daarna werden we in groepjes opgedeeld,  
en gingen omstebeurd naar de vogels kijken.  
De beglijder vertelde wat er met de vogels  
was gebeurd, en wat ze dan deden.  
We gingen ook de eenden ganzen en een  
zwaan voeren.  
En we gingen naar de roofvogels en de kerkuil,  
dat was heel leuk want ik had ze nog nooit  
van zo dichtbij gezien.  
Toen we klaar waren gingen we weer naar binnen,  
en kregen limonade en koek.  
We moesten toen ook een vogel tekenen,  
voor aan de muur in het vogelaziel,  
of thuis.  
Toen iedereen klaar was gingen we helaas  
weer naar Boekenstijn.