
De eerste excursie van het nieuwe jaar ging langs de Ankeveense Plassen. Omdat het winterweer meezat, werd het een tocht met mooie waarnemingen voor de liefhebber.

Ricardo van Dijk

De eerste excursie van 1999

Op zaterdag 9 januari vond er in de Ankeveense plassen een excursie plaats onder leiding van Fred van Klaveren, Yolande Bosman en Guus van der Poel. Het was de eerste excursie van 1999 en deze excursie heeft gezorgd voor een prima start van een nieuw vogeljaar. Het weer was namelijk uitstekend om mooie waarnemingen te doen. Enkele graden boven nul, weinig wind en een heerlijk zonnetje maakten het tot een heerlijke ochtend. Een bijkomend voordeel was dat er door de zachte winter geen ijs in de Ankeveense Plassen lag, waardoor er ook veel watervogels te zien waren. De excursie startte om 8.30 uur bij de R.K. kerk te Ankeveen, vanwaar we naar het Bergse Pad liepen met een groep van ongeveer 25 deelnemers. Omdat we in het natuurgebied aankwamen, wees Fred van Klaveren ons op de vogels die je in de tuinen van de bebouwing kan aantreffen. Zo zagen we bijvoorbeeld al een grote bonte specht in het dorp. Aan het begin van het Bergse Pad konden we al de eerste grote zaagbek zien wegvliegen. We zouden er die ochtend nog veel meer gaan zien. Het waren vooral de watervogels die goed zichtbaar waren. Kuifeenden, brilduikers en enkele nonnetjes (vrouwjes) lieten zich in zeer mooi zonlicht bewonderen. Vooral het mannetje brilduiker heeft in het volle zonlicht een prachtige groene glans op z'n hoofd.

Enkele zangvogels verraadden hun aanwezigheid door hun roep (o.a. sijsjes en matkop). Een enkele winterkoning liet zelfs een voorzichtige zang horen.

Casarca

Aangekomen aan het einde van het Bergse Pad, pauzeerden we aan de rand van de Spiegelplas. De fanatieke vogelaar blijft dan natuurlijk met een boterham in de hand door de telescoop turen. Zo kwam het tot een leuke waarneming: een paartje casarca's. Deze verwilderde exoot uit Zuidoost-Europa, is in Nederland relatief schaars. Het ging verder langs het onverharde pad achter de Kromme Goog. Daar waren het vooral de zangvogels die voor de leuke waarnemingen zorgden. In enkele elzenbomen vlogen vlak bij elkaar zowel het goudhaantje, als het vuurgoudhaantje. Een uitgelezen kans om nu eens

goed de verschillen te leren kennen.

Fred probeerde nog om goudvinken te lokken met zijn goudvinken-fluitimitatie, maar ze bleven helaas op grote afstand. Voor zangvogels was het trouwens nog een riskante omgeving, omdat een sperwer zijn aanwezigheid met geroep liet merken. Vervolgens ging het verder naar de Dammerkade. Het weer van de afgelopen weken had het pad in een spekgladde, modderige massa veranderd. Dit betekende dat het laatste deel van de excursie met veel geglibber werd afgelegd. Vlak voor het einde van de excursie zagen we nog twee mannetjes nonnetjes met hun zwart-witte kleed prachtig in het zonlicht. Uiteindelijk werd het een zeer geslaagde excursie, waarbij het weer ervoor zorgde dat het vogels kijken een waar genot werd.



Casarca

Foto: Ricardo van Dijk