

DE ZANGLIJSTER

De zanglijster
hoog zit hij op een takje,
al fluitend
in zijn streepjespakje.
Hij zingt met veel genoeg,
ook deze dag
weer van de vroege.

Uit de poes zijn bek
daar loopt wat water,
en onder hem voorbij
de laatste stamgast
met een kater.

Ik luister
het klinkt wonderschoon,
zijn zang
dat voert de boventoon.

Paul Volkersz