
Op vrijdag 19 mei zijn 21 leden van de Vogelwerkgroep naar Erica, in het zuidoosten van Drenthe, afgereisd voor een zelfverzorgingsweekend. Tegen de Duitse grens ligt hier het hoogveenreservaat Bargerveen.

Engbert van Oort

Kampeerweekend Bargerveen

Anja en Jelle hebben mooie plekjes gereserveerd op Camping Panta Rei, net buiten Erica. Van hieruit is het ongeveer vier kilometer naar het prachtige natuurgebied. Het Bargerveen bestaat uit drie delen: in het noorden het Meerstalblok, in het midden het Amsterdamscheveld en in het zuiden het Schoonebeekerveld.

Het merendeel van de deelnemers is vrijdag om 14.00 uur op de camping aanwezig om op stap te gaan voor de eerste excursie. We beginnen eenvoudig, aan het eind van de Verlengde Noordersloot parkeren we de auto's en gaan rechtdoor naar het Amsterdamscheveld. Tijdens deze eerste wandeling worden al vele vogelsoorten gespot. Geelgors, grauwe klauwier en grasmus; soorten die in het Gooi zeldzaam zijn maar hier gewoon in het rond vliegen, voor de meeste van ons is het dan ook behoorlijk genieten. Terug op de camping begroeten we de overige deelnemers en gaan aan de maaltijd. Om 19.00 uur vertrekken we wederom voor een excursie, maar nu rondom de Brandtoren. Tijdens deze rondwandeling worden we verrast door de havik, de wiewaal en de ransuil. Na terugkomst worden nog enige sterke verhalen verteld voordat we de nacht in gaan. Vanaf 5.00 uur in de morgen mogen we het krieken van de dag aanschouwen, om 6.00 uur vertrek-

ken we voor een dagexcursie naar het Schoonebeekerveld, van hieruit wandelen we door naar het Meerstalblok, aan de noordzijde. Op en rond het water genieten we volop van de daar aanwezige vogels; vooral veel geoorde futen, koekoeken, boomvalken; vogels die leven van de daar aanwezige voedselbronnen. Of we daadwerkelijk de wilgengors hebben gezien zal altijd wel een vraagteken blijven, de adder daarentegen niet. Onderweg hebben we meerdere malen afscheid genomen van deelnemers die vroegtijdig afhaakten, om zo nog wat energie te reserveren voor de nachtexcursie die om 21.30 uur bij de vogelkijkhut zou beginnen. Tijdens deze wandeling gingen we op zoek naar de nachtzwaluw (gehoord en gezien) en de waterral (alleen gehoord). Na middernacht keerden we terug naar onze eigen slaappleatsen.

Zondag's zijn we om 8.00 uur nogmaals naar het Schoonebeekerveld getrokken om nog éénmaal te genieten van al de daar aanwezige vogels. Rond de mid-

dag hebben we afscheid genomen van dit prachtige vogelgebied om op de camping de tent/ caravan op te ruimen en te vertrekken richting het Gooi.

Tijdens ons verblijf hebben we 91 soorten kunnen waarnemen, een totaal overzicht is bij mij te verkrijgen.



Boomvalk

Tekening: Ronald Sinoo