

De vaarexcursies over het Naardermeer trokken altijd al veel liefhebbers maar sinds kort zijn er ook wandelexcursies rond het Naardermeer mogelijk. Je moet wel over een goede conditie beschikken, maar zo'n wandeling kan erg aantrekkelijk zijn, zelfs met kou, sneeuw en een striemende wind.

Elsje van der Velde

Genieten voor tien

De ochtendexcursie Naardermeer vond plaats op 3 februari van dit jaar. Geweldig was het, deze wandeling die we maakten onder leiding van Johan van Galen Last (hij was ingevallen voor Piet Spoorenberg). Het is een gebied waar je sowieso al moeilijk in door kunt dringen, maar nu had het gesneeuwd en was het koud. Het sneeuwde trouwens nog licht, maar met de wind in de rug viel het wel mee. Waar het erg drassig was lagen loopplanken, maar die waren onder de dikke laag sneeuw nauwelijks zichtbaar. Gelukkig wist Johan goed de weg. Hij wees ons ook op sporen van

reeën en kijk.... daar ging er één. Ook wees hij ons op hun slaapplaatsen in de omgewoelde bosgrond. Kramsvogels vlogen over en in de verte ook een troepje ganzen. Een eenzame buizerd was op zoek naar prooi, tegen bomen zagen en roken we geurvlagen van de vos. Het was moeilijk lopen met laarzen aan in de dikke laag sneeuw en dan weer over de zachte moerassige grond, maar de prachtige sneeuwplaatjes maakten alles goed. Nu vloog er weer een groepje waterpiepers over. Na de boerderijen op de dijk werd het lopen weliswaar ge-

makkelijker, maar nu hadden we wel de striemende wind tegen. Maar wat maakt dat uit voor een altijd rondkijkende vogelaar die nu weer een kleine "lepelaar" zag opvliegen. Deze maakte een rondvluchtje voor ons, zodat we konden zien dat het in werkelijkheid een kleine zilverreiger was, zijn wit nauwelijks afstekend tegen de ook bijna witte lucht. Hier en daar stond een verkleumde blauwe reiger en we zagen ook nog een oeverpieper(?). We waren maar met drie in getal, maar elk van ons heeft genoten voor tien!