
De jeugd cursussen kenden een daverend slot: Spelletjes, vogelen, lekker eten, kampvuur, keten en een rondleiding door de boswachter.

Atie van Klaveren

De laatste dag/weekend van de jeugd cursus op 12/13 mei 2001

De laatste dag is altijd een feestelijke afsluiting. Deze keer hebben we er voor gekozen om voor groep 1 een hele dag en voor groep 2 een weekend te organiseren in 't Laer. Zaterdag 12 mei waren er 40 kinderen aanwezig. De zon scheen lekker, geen regenverwachtingen, we hadden er allemaal zin in. Met volgeladen auto's arriveerden de leiders met genoeg eten en drinken, iets lekkers en gezond, overal was aan gedacht. Spelletjes voor binnen en buiten voor de "vrije tijd" waren er natuurlijk ook. Om 10.00 uur waren de kinderen present, met verwachtingsvolle snoetjes.

Het vogeltrekspel ging van start in het bos. Wat kun je een hoop tegenslag tegen komen als vogel tijdens dit spel. Daarna wat drinken en snoepen en lekker met de meegenomen sportattributen aan de gang. De broodmaaltijd werd eer aangedaan, heksenbrood is vreemd, maar oh zo lekker.

Na de afwas en het opruimen werden ze, verdeeld in groepjes van 2 ouderen en 2 jongeren, op pad gestuurd met een speurtocht op schrift, waarin enkele opdrachten stonden: kijken, luisteren en de weg terug vinden. En dat lukte. Na een dorstlesser en een appeltje het grote spel "Vogel Stratego". Dit spel blijven ze geweldig leuk vinden en er is

daar ook ruimte genoeg, bomen en struiken om je te verstoppen en het is heuvelachtig. Erg spannend allemaal. Na afloop weer wat drinken en snoepen in de kring en afscheid nemen van groep 1. De kinderen van deze groep kregen allemaal een verzameldoosje met een gelukssteentje er in als herinnering. Groep 2 mocht hun bed opmalen, vrij spelen of iets anders doen, terwijl de leiders aan het panenkoeken bakken gingen. Sjonge, wat lusten ze die graag. Trouwens, de leiders ook.

Na het corvee het spel "Wie ben ik" om te kijken hoe goed we elkaar kennen. Een vragenlijst moest worden ingevuld. Na



Bosuil

inzameling werden ze een voor een voorgelezen en kon de groep raden van wie het was. Een jongen was daar bijzonder goed in, hij raadde het van bijna iedereen, heel knap. Wachtend op het donker worden gingen we alvast op pad voor de uilenexcursie. Lekker spannend door zo'n onbekend en donker bos. Geen uil gezien, wel iets gehoord, ver weg. Bij terugkomst werd het kampvuur aangestoken, de chocomel ingeschonken en werd er een vogelverhaal verteld.

Tijd om naar bed te gaan na een flinke wasbeurt. En natuurlijk werd het een korte nacht want ook vogelaartjes keten. Maar pech voor ze want om 7 uur ging de wekker. Opstaan! Aankleden en ontbijten want om 8 uur startte de "inventariseer op geluid" route op de Zuiderheide. Daar bakten ze niets van, hun koppies sliepen nog. Ze gingen akkoord met elke vogelnaam die je noemde. We moesten ons haasten om op tijd terug te zijn, want van het Goois Natuur Reservaat stond een boswachter klaar, die ons over de geschiedenis van de Zuiderheide verteld. Dat vonden ze heel interessant. Terug gekomen was het opruimen, brood eten, nog een spelletje of een korte wandeling en het spul werd opgehaald. Als herinnering kreeg

deze groep een 'vogelpaspoort'
met voor elk jaar een stempel
van een andere vogel.
Alleen al voor zo'n weekend zou
je naar de cursus gaan!
