

---

# Planten trekken bij de Pier van Huizen

Coenraad Hutters

Op 28 februari gingen wij, de leden van de Jeugdcurso, planten uit de grond trekken op één van de eilanden bij de Pier van Huizen. Die planten moesten eruit, omdat ze als toplaag wit in plaats van zwart zand hadden gebruikt. Door dat witte zand groeiden daar de verkeerde planten en daarin willen de visdiefjes niet broeden.

We begonnen om tien uur en gingen naar dat eiland met een

boot van de reddingsbrigade.

Omdat de boot niet zoveel ruimte had, moest hij wel vijf keer op en neer varen.

In het begin ging dat nogal lastig omdat er ijs lag en de motor nog te koud was, maar bij de tweede overtocht ging dat al goed.

Omdat de grond was bevroren ging het trekken moeilijk, vooral de kleine wilgen kwamen er niet uit, maar de kleine plantjes lukten nog wel.

Rond een uur of elf was de grond een beetje ontdooid en we trokken met z'n allen wel een paar vierkante meter uit de grond.

Op en rond het eiland hadden we ook nog veel vogels gezien, een groenling, ijsvogels, nijlganzen, kokmeeuwen, sneeuw-gors en knobbelzwanen.