

De avonturen van Piet Roodborsttapuit

Bij het kriecken van de dag trekt Piet Roodborsttapuit er graag op uit!



Onze Piet is een echte vroege vogel!

Zijn vogelvriend Wim Pieper is ook al uit de veren!



Tenamen gaan ze op pad. Wat zal de morgen brengen?

"Kijk, daar! Een bonte piet!" roept Wim. "Ja, machtig mooi, zeg!" antwoordt Piet, die zijn



verrukking over de waarrening van de scholekster niet onder stoelen of banken steekt!

"Kijk", laat Piet zien, "Hij is nog mooier dan in het vogelboek!"



En Wim moet erkennen dat de afbeelding in "Zien is kennen!" het niet haalt bij de echte bonte piet!

Een malse regenbui slaat onze vogelvrienden eensklaps in het gelaat! "Ha, brv!" roept Wim, "de herfst heeft zijn intrede gedaan!"



"Ja", lacht Piet, "nu kan de excursie eerst goed beginnen!"

"... en vrolijk vervolgen ze hun weg!"



WAT IS DIT VOOR FLUTSTRIP?! TOEN DE KORHAAN NOG GEWOON DE KORHAAN HEETTE, STOND ER EEN VEEL LEUKERE STRIP IN!