

Indrukken van de Jeugdcurcus Vogels kijken 2004/2005

Op zaterdag 25 september 2004 vond de als altijd feestelijke opening plaats van het nieuwe seizoen. Alle kinderen uit groep 1 en 2 en ook de jeugdleiders, Sjoerd en Christian, waren aanwezig evenals alle oudgedienden en een nieuwe cursusleider: Anneke van Dalen. Bij toerbeurt gingen groepjes kennismaken met wat er in het nieuwe jaar zou worden georganiseerd. Je kon naar vogelgeluiden luisteren en er was een videoband over roofvogels. Weer een ander groepje haalde braakballen uit elkaar en keek naar de verzameling van Bertus van den Brink over alles wat maar met uilen te maken heeft. En er was ook een ruimte met posters over de vogel in het nieuws. Er was ook een excursie aan vastgekoppeld op het landgoed Boekestein. Zo kon er een Grote bonte specht worden bekeken die een eikel aan het kapot pikken was, vastgezet in een Robinia. Er waren Boomkruipers en Boomklevers en ook tot onze verrassing een Boomvalk boven ons hoofd.

Op 2 oktober werd er in ruil voor het gratis onderdak bij Natuurmonumenten gewerkt in het bos Bantam. Onderweg zagen we de rups van de Meriansborstel. Het wermelde van de paddestoelen, waaronder het Porseleinzwammetje en de Kleine stinkzwam. In het bos stonden ook vele Witte kluiszwammen. Vinken en Roodborstjes maakten het werk vrolijk. Voor de proviandering was heel goed gezorgd door Atie (limonade, koeken en appels in overvloed).

Op zaterdag 16 oktober volgde een heel boeiende lezing van



Bertus van den Brink over de IJsvogel. De kinderen zaten ademloos te luisteren en schreven het nodige op over de kenmerken en de verschijning van de IJsvogel. En over hoe hij zijn nestgang graaft van wel dertig tot honderd centimeter lang met een diameter van vijf tot zes centimeter. IJsvogels verblijven het liefst in de buurt van stromend water met voldoende rust, schaduw en voldoende begroeiing. In Boekestein bevinden zich ook meerdere nestgangen. We zijn er ook naar gaan kijken in de excursie op die dag. Het tweede uur bestaat namelijk altijd uit een wandeling. Dit was dan het thema "Vogel centraal".

Twee weken later op 30 oktober was er een fietsexcursie naar de Hilversumse Bovenmeent. Het was een dag met dichte mist. Het eerste, wat opviel, was een voorbij vliegende IJsvogel die in een rechte lijn trok naar de bebouwde kom. Honderden Grauwe ganzen, overvliegende Kolganzen en een Witgatje werden

gezien. Zo ook Pijlstaarten, Slobeenden, Wintertalingen, Tafeleenden en nog enkele Aalscholvers. In de verte werd een Bosuil gehoord. Dit sloot ook goed aan op het thema van zaterdag 13 november: Bertus sprak over uilen. Ook nu weer deed hij dat vol enthousiasme en bovendien systematisch. De aanwezige opgezette uilen uit de verzameling van de subgroep excursies voldeden goed: de Steenuil, de Ransuil, de Bosuil en de Kerkuil. Op het landgoed Boekestein bevinden zich overigens circa drie broedparen Bosuilen. Ook komen er Ransuilen voor.

Op vrijdagavond 26 november 2004 volgde dan de avondexcursie-uilen onder leiding van Bertus op Kasteel Groeneveld. De excursie startte om 20.00 uur. We hadden geluk. Het afspelen van een bandje leidde tot veel reacties. Meerdere mannelijke Bosuilen zijn gehoord en ook het geluid van het vrouwtje. We waren net op tijd klaar, toen het eindeloos begon te stortregenen.

Op zaterdag 18 december 2004 werden de nestkasten op Boekestein schoongemaakt onder leiding van Frans van Klaveren. Dat was een feest van onderzoek en herkenning. Het is altijd leuk om met je handen te werken, de nestkasten schoon te borstelen en waar nodig te repareren en opnieuw op te hangen. Ook de nesten en de daarin rondzwermende insecten vormden een bron van belangstelling. De nieuwe binoculaire stereoscopen konden daarop goed worden uitgeprobeerd.

Nesten van mezen, Boomkruipers en Bonte vliegen-vangers werden uit de kasten verwijderd. Klaar voor het nieuwe jaar!

Op zaterdag 15 januari volgde na een maand pauze het thema: Wintergasten, onder leiding van Paul Keuning. Dia's werden getoond van de Rietgans met zijn gele en zwarte snavel en zijn oranje poten. Brandganzen kwamen voorbij, Kolganzen, Zaagbekken, Zeearend, Kleine zwaan, Wilde zwaan, Pestvogels, Bonte kraaien, Koperwieken en als bijzondere gasten de Geoorde fuut, Middelste zaagbek, Eider- en IJseend. Te veel om op te noemen. Ingegaan werd op de achtergronden van de vogeltrek, terwijl daarna in groepjes-van-twee vragen konden worden beantwoord

over: waar bepaalde soorten hun broedgebieden hebben, waar ze vandaan komen en hoe ver ze moeten vliegen om in ons land te komen.

Op zaterdag 29 januari vond vervolgens de Wintergasten-excursie plaats in het Oostvaardersplassengebied onder leiding van Derek Lao't en in aanwezigheid van Bertus van den Brink aan de Knardijk. We startten bij het informatiecentrum van Staatsbosbeheer. Ook dit was een bijzondere dag. Wel bewolkt en koud, +3°C, later iets opklarend. Drie Watersnippen zaten op onze komst te wachten. Interessant waren de Klap-ekster, de Nonnetjes, de talloze Goudplevieren temidden van de Kieviten en ook de Ruigpoot-buizerd met zijn witte staart en

zwarte staartband, zoals Derek goed kon uitleggen. Het was een mooie dag met zwermen Vinken van honderden exemplaren, waarbij de mannetjes overheersten.

Er waren nog enige cursus-dagen te gaan, waaronder een cursusdag over snavels, het schoonmaken van een vogel-eiland of een ander gebiedje, nesten en eieren van roofvogels, een excursie en het thema "de vogel in het nieuws", evenals zomergasten. In het weekeinde van 16 op 17 april was de afronding van het jaar met een kampeerweekeinde in de Lage Vuursche. Voor de kinderen en de leiding was het weer één groot feest!

Pieter Bogaers