

Vogeltrekteldag met de jeugdcursus

Conny Leijdekker

Het is een jubileumjaar voor onze jeugdcursus. Dit jaar wordt er al tien jaar les gegeven aan kinderen van acht tot en met veertien jaar. Verdeeld in twee groepen in de leeftijd van 8 tot 10 en van 11 tot 14+ jaar.

Van september tot en met mei wordt er elke zaterdagochtend van tien tot twaalf uur lesgegeven aan de verschillende groepen in de Hooischoor naast het bezoekerscentrum Boekesteijn in 's-Graveland.

Deze zaterdag was de groep met de oudere kinderen aan de beurt en die viel samen met de nationale trekteldag. Hieraan deden wij natuurlijk graag mee met deze groep. Om half tien verzamelen bij de Hooischoor en na een inleidend praatje van Atie van Klaveren vertrokken we gewapend met verrekijker, telescoop, stoeltje of plastic zak, telstaatje met potlood en proviand naar onze telplek. Dat was aan de rand van het poeltje aan het eind van de oprijlaan. We hadden mazzel met het weer want na een aantal pittige buien in de vroege ochtend was het droog geworden en liet de zon zich zo af en toe heel even schuchter zien. De enige spelbreker was de wind waardoor het toch wel een beetje fris was en het qua vogels iets tegenviel. Christian Brinkman (een van onze leiders) had voor officiële telstaatjes gezorgd en had in zijn kielzog een reporter met fotograaf van de Gooi- en Eemlander meegenomen. Zij waren bij de telpost Corversbos voor een reportage, maar daar was besloten in verband met het slechte weer niet te tellen (ons geluk); dit maakte alles helemaal officieel.

Om tien uur begon voor ons de telling. Met gespannen gezichtjes op de lucht gericht, potloden in de aanslag zaten de kinderen klaar voor de start. De eerste vogel liet gelukkig niet lang op zich wachten en kwam over de bomen langs gevlogen in de vorm van een Houtduif (wat beslist niet de

laatste was die ochtend). Na een aantal Vinken, Koolmezen, Graspiepers, een Holenduif, een Zanglijster en een Grote Lijster kwam er een Sperwer onze kant op gezweefd. Hij vond zo'n groepje rare vogels waarschijnlijk ook wel interessant, want hij kwam steeds dichterbij om boven ons een rondje te cirkelen en daarna richting oost te verdwijnen. Schitterend! Een Havik en een Buizerd kwamen ook nog hun opwachting maken, zodat onze ochtend niet meer stuk kon. Na een uur gingen we in optocht door het bos naar het akkertje aan de andere kant van het bos om daar wat meer uit de wind verder te tellen. Helaas hielden de vogels het ook voor gezien want afgezien van een enkele Groenling, Vink en natuurlijk een Houtduif was het erg stil het laatste uur. Maar dat mocht onze pret niet drukken. De kinderen bleven vol overgave op elk bewegend stipje reageren. Er zijn heel wat Geelbladpiepers en Kerosinevinken langs gekomen.

Het was een heerlijke ochtend en erg leuk om aan zo'n evenement mee te doen.

Onze score van deze ochtend: 25 Aalscholvers, 1 Blauwe Reiger, 3 Grauwe Ganzen, 2 Kieviten, 3 Kokmeeuwen, 3 Holenduiven, 45 Houtduiven, 2 Boerenzwaluwen, 2 Graspiepers, 4 Merels, 3 Zanglijsters, 3 Grote Lijsters, 12 Koolmezen, 12 Pimpelmezen, 32 Spreeuwen, 16 Wilde Eenden, 1 Havik, 1 Buizerd, 32 Vinken, 14 Groenlingen, 6 Sperwers, 1 Rietgors, 1 Witte Kwikstaart, 1 Roodborst, 1 Tjiftjaf en 1 Gaai.

Een klein groepje van deze club was door VARA's 'Vroege vogels' gevraagd om de volgende morgen deze telling nog eens dunnetjes over te doen en trouwe luisteraars van dit radioprogramma zullen het ongetwijfeld gehoord hebben. Een mooie afsluiting van dit trektelweekend met onze oudste jeugdgroep.



Foto: Conny Leijdekker



Foto: Conny Leijdekker