

# IJsvogelwand afsteken met jeugdgroep

**Conny Leijdekker**

Op zaterdag 11 november hadden we Jelle Harder bereid gevonden om over de IJsvogel te komen vertellen bij groep I (kinderen van 8 tot 10 jaar) in de Hooischoor. Dat hij de Paul Fentener van Vlissingen/AD-natuurprijs heeft gewonnen verbaast je niets nadat je zijn verhaal hebt gehoord.

Vol passie en liefde vertelt hij alles wat je moet weten over en van "zijn" IJsvogel. De kinderen (17 stuks) hebben meer dan een uur ademloos aan zijn lippen gehangen en degene onder ons met kinderen in die leeftijd weten dat dit niet zo vanzelfsprekend is.

Terwijl Jelle zijn verhaal onder het vertonen van dia's deed, konden de kinderen van alles vragen. Zo werd er gevraagd hoe de IJsvogel aan zijn naam komt en waar hij vandaan komt. Jelle vertelde dat er verschillende verhalen over de naamsaanduiding zijn, maar dat het waarschijnlijk verbasterd is uit het Duits waar ze hem genoemd hebben naar zijn kleur die op ijzer lijkt. Verder dat IJsvogels worden gevangen om ze te ringen en dat we daardoor kunnen zien uit welk land ze komen en hoe oud ze worden. De leeftijd van de oudste teruggevangen IJsvogel is tot nu toe is 15 jaar.

Waarop een van de kinderen vroeg hoe je nu kunt weten hoe oud een vogel is als je hem ongeringd vangt? Nadat Jelle het verschil tussen man en vrouw IJsvogel had uitgelegd kwam er een vraag van de kinderen of IJsvogels ook trouwen.....

Kortom de kinderen waren erg geïnteresseerd en deden vol overgave mee aan de quiz die Jelle na afloop met hen deed om te zien hoe goed ze hadden opgelet, wat zeker niet tegenviel.

Toen werd het tijd voor het echte werk. Jelle had een plek langs de sloot op de rand van de landgoederen Boekesteijn en Schaep en Burg uitgezocht, waar hij samen met de kinderen een nieuw ijsvogelwandje ging afsteken.

Gewapend met schep, zaag en snoeischaar gingen we op pad.

Nadat Jelle takken en struikjes had verwijderd werd het eerste kind in de sloot getild om samen met hem aan het afsteken te beginnen. Om beurten hielpen de kinderen hem met het wegsteken en scheppen van het zand. Na een klein kwartiertje was er een mooi wandje ontstaan en was het alweer tijd om naar huis te gaan. Het was een heerlijk leerzaam ochtendje, waar ook de leiding veel van heeft opgestoken.



*Foto's Egbert Leijdekker*