

Hoog bezoek

Elsje van der Velde

Maandagochtend in juni. Telefoon gaat. “Met de Koninklijke Marechaussee regio Utrecht. Bent u... Heeft u een groene.....Kenteken...Komt u wel eens in rayon Baarn?”

”Ja, dat klopt!”

“Ik kom graag even met u praten.”

“Oh.”

“Maakt u zich geen zorgen, niets ernstigs.”

“Oh, wie bent u dan wel? Makkelijke manier om bij een alleenstaande oudere binnen te komen.”

De heer toonde begrip, gaf me zijn naam en een telefoonnummer van de K.M. Ik belde; het klopte en ze verbonden me door. Afspraak om twee uur; twee heren. De heer K. en de heer van de H.

Wat bleek? Mijn auto was met een persoon erin waargenomen in district Baarn. Waar was die waarneming gedaan en waarom dit bezoek? Had ik een ongeluk veroorzaakt door plotseling te stoppen? Neen, zoals gezegd: niets ernstigs.

Mijn auto was waargenomen in de Eempolders.

Ja, dat kon kloppen.



Ooievaar

foto: Elsje v.d. Velde

Daar kom ik met enige regelmaat. Tellingen, excursies, asperges kopen, Theetuin en

meteen een rondje foto's maken voor de VWG foto-wedstrijd en tentoonstelling voor het veertigjarig bestaan. De heren kregen mede door het zien staan van mijn verrekijker, telescoop, fotoapparatuur en vogelgidsen niet de indruk dat ik onzin zat te vertellen. Maar wat was er dan? Mijn auto was waargenomen bij de zendmast met iemand die vanuit de auto druk aan het fotograferen was met tele-apparatuur!

Er ging me een lichtje branden.

De donderdag ervoor maakte ik terugkomend uit Nijkerk en rijdend richting Amsterdam een omweg door de Eempolders. Op een zijpaadje van de Volkersweg zag ik in een regenwaterplasje badderende musjes. Voorzichtig naderend met de auto probeerde ik mijn lievelingsvogeltjes (in mijn woonplaats Amsterdam bijna niet meer waarneembaar) in de lens te krijgen door mijn geopende autoraam.

Het lukte niet. Ze waren erg beweeglijk en onrustig. Ze vlogen op. Ik reed het pad af en keerde; had meteen beter licht op het schouwspel. Maar helaas, ze waren uitgepoedeld en keerden niet in het plasje terug. Teleurgesteld! Mede aan de hand van “De Korhaan” geloofden de heren de strekking van mijn manoeuvres. Waarom dit bezoek? Voor ons aller veiligheid, zendmast, de marine. Opgelucht vertrokken de vriendelijke heren.