

Afsluitdag jeugdcurcus

Conny Leijdekker

Op zaterdag 2 juni was het zover. Met beide jeugdgroepen vertrokken we vanaf Boekesteijn richting Den Oever in Noord-Holland om daar rond tien uur in de haven te arriveren. Eerst gingen we lekker vogels kijken vanaf de dijk. We zagen een grote groep Lepelaars, waarvan een aantal dit jaar in Den Oever heeft gebroed. In de haven zwommen Middelste Zaagbekken en op de punt bij het stenen uitkijkhuisje liepen Scholeksters, Bontbekplevieren, Kleine Strandlopers, Drieteenstrandlopers, Visdiefjes en Bonte Strandlopers. Hierna gingen we via de dijk naar de andere kant om ook daar nog even een vogelblik over het wad te werpen. Aan deze kant stond een grote groep Rosse Grutto's en een enkele Regenwulp. Ons oog viel op twee Zilverplevieren die nog helemaal in zomerkleed waren, prachtig.

Krabben en garnalen

Al kijkend, foeragerend en moesten we ons melden in de Natuurschool ons opwachttten. De ene groep mocht krabben vangen, Daarna werden de rollen



vissersschepen die in de haven gingen we naar de andere kant van die zich ondertussen op de grond garnalen die ze mochten pellen en ze geconcentreerd aan het pellen, wat de één beter lukte dan de ander. Het uur vloog om en na alles te hebben opgeruimd gingen we terug naar de andere kant van de haven om daar "onze" netten uit te gooien.



Elk kind kreeg een net waarin een stukje vis vastzat met een wasknijper. Dat net moesten ze vijf minuten in het water laten liggen. Na die tijd mochten ze het net ophalen en kijken wat ze gevangen hadden. Ieder kind had een eigen wasteiltje waarin ze hun "vangst" konden bewaren. Dit ritueel herhaalde

spelend was het al snel twaalf uur en haven, waar twee leden van de groep werd in tweeën gesplitst. De de andere groep garnalen pellen. omgekeerd. Na uitleg over de lagen (garnalen- en kokkelvissers) de haven. Daar kregen de kinderen - hadden genesteld - een handje (als ze wilden) opeten. Al snel waren



zich een uur lang en daarna werd gekeken wat er allemaal gevangen was. De vangst was bijzonder goed, vooral wat Noordzeekrabben betreft want die waren er in allerlei maten.



Ook piepjonge harinkjes, kwalletjes (zeedruifjes), stekelbaarsjes, garnalen en een paar platvisjes waren opgevist. De kinderen genoten met volle teugen en konden na het uur met moeite hun net aan de kant laten liggen.



Het wad op

De laatste activiteit was: Wadlopen. Iets over drieën begon de groep aan een barre tocht over het wad, onder leiding van dezelfde twee gidsen van de Natuurschool. Al glibberend en glijdend werd er een weg gezocht, eerst nog voorzichtig maar na een paar uitglijers gingen alle remmen los. We hebben heel wat buikschuivers voorbij zien komen en je kunt je voorstellen hoe ze allemaal van het wad af kwamen!

Nadat iedereen weer toonbaar was, werd een feestmaal genuttigd op de dijk en om half zeven gingen we na een heerlijke dag weer richting Boekesteijn. Daar werd om kwart voor acht een groep tevreden kinderen aan hun ouders afgeleverd en was ons tiende cursusjaar dan toch écht ten einde.



Wie weet tot volgend jaar!
De jeugdleiders: Atie en Frans van Klaveren, Bertus van den Brink, Anneke van Daalen, Frans van Lier (die dit jaar helaas ook voor het laatst was), Paul Keuning, Derek Laoût, Christian Brinkman, Stephan Stalenhoef, Katja

Wijburg, Jenny Brook en Conny Leijdekker.



De foto's van deze en vorige pagina zijn gemaakt door Conny Leijdekker. Van foto's van vroeger is de maker niet bekend (redactie)

Hieronder nog wat foto's van activiteiten uit dit jubileumjaar



Dit jubileumjaar hebben we veel leuke activiteiten gehad zoals meedoen aan de vogeltrekteldag, waarmee we zelfs de krant hebben gehaald.



Ijsvogelwandje afsteken samen met Jelle Harder



Excursie naar de Oostvaardersplassen.

