



# Vogelaar

## Wim Duurland

Onlangs stond er een artikeltje in de krant met een foto van enkele vogelaars op de telpost in het Corversbos. De titel van dat artikeltje luidde: 'Eens een vogelaar altijd een vogelaar' en ik moet bekennen dat ik het daar helemaal mee eens ben. Alleen achteraf jammer dat ik er veel te laat mee begonnen ben. Het moet denk ik in het najaar van 1981 geweest zijn. Ik begon toen al aardig in de buurt van de VUT-leeftijd te komen en het werd dus tijd om eens serieus over hobby's te gaan nadenken. Er stond een advertentie in de krant over een cursus vogels herkennen en dat leek me wel wat. De interesse was er al, maar het ontbrak me wel aan de nodige kennis. Op de voorjaarscursus volgde nog een najaarscursus en als vanzelfsprekend het lidmaatschap van de Vogelwerkgroep.

Ik denk dat ik het met dat jaartal niet zo ver mis heb, want ik was misschien een jaartje lid toen we het 15-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep vierden in kasteel Groeneveld. Ik loop nu dus eigenlijk zelf ook een beetje een jubileumpje te vieren. In die tijd hadden we behalve de maandelijkse lezingen ook nog iedere maand een contactbijeenkomst. Die avonden waren niet alleen gezellig, maar ook bijzonder nuttig voor de kennismaking met de andere VWG-leden. Behalve dat er veel braakballen werden uitgeworpen, werd er ook hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het boek 'Vogels tussen Vecht en Eem' dat in 1987 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de VWG werd uitgegeven en waar ik dus ook een steentje aan heb mogen bijdragen. Niet alleen ik, maar nog ruim 120 anderen zoals je in hoofdstuk 2 van het boek kunt lezen. Je snapt dus wel dat we regelmatig druk bezochte en ook wel gezellige bijeenkomsten hadden. Gelukkig lees ik nu in De Korhaan dat er weer contactbijeenkomsten georganiseerd worden. Wie weet wat daar nog voor iets moois uit voort kan komen.



Roofvogels observeren aan de rand van de hei bij Falsterbo.  
Foto: Henk van Tol.

Natuurlijk werd er meteen driftig meegelopen en gefietst met alle mogelijke excursies en eenmaal in de VUT, in het najaar van 1983, was er ook tijd om mee te gaan met de weekendexcursies naar de eilanden. Daar bewaar ik bijzonder prettige herinneringen aan, evenals aan de excursies naar Epen waar we wel met z'n achten of tienden in een grote tent sliepen. Ook Falsterbo stond in die tijd voor het eerst op het programma. We wisten natuurlijk allang dat enkele 'oudere' leden daar ieder jaar naartoe gingen, maar op een gegeven moment werd er ook iets georganiseerd voor andere belangstellenden. Ik mag wel zeggen dat dit een ervaring voor mij was die ik niet gauw zal vergeten.

Werd er dan ook nog gewerkt? Het was en is toch een vogel**werk**groep?

Jawel. Al gauw vond ik aansluiting bij de Eempoldertellers. Ik ben dat ruim twintig jaar blijven doen en ik mag geloof ik wel zeggen dat ik in die tijd veel bijgeleerd heb. Ook heb ik enkele malen meegewerkt aan inventarisaties, meeuwentellingen, ekstertellingen en ik weet zelf niet meer precies wat en waar en hoeveel tellingen.



---

Behalve het veldwerk wilde ik nog wel wat meer voor de Vogelwerkgroep doen en jawel hoor Joke (en nu weet natuurlijk iedereen meteen wie ik bedoel) Joke dus, die wist nog wel wat voor me. Bij de redactie van De Korhaan konden ze nog wel iemand gebruiken. Dat heb ik geweten! Ruim 19 jaar lang heb ik dat werk met veel plezier gedaan. Hoewel het soms wel eens wat spanning opleverde om de kopij op tijd bij de drukker te krijgen. De laatste editie waar ik aan meegewerkt heb zag er heel anders uit dan de eerste. Verder kan ik er niet veel over zeggen.

Vogelaars die er heel veel van wisten, terwijl bij mij alle kennis ontbrak.

Wel, dat was dan mijn lidmaatschap van de Vogelwerkgroep. Alles bij elkaar was het een leerzame tijd, een fijne tijd. Ik heb ervan genoten en er veel van opgestoken en ik hoop er nog lang van te kunnen blijven genieten. Actief vogelen in het veld is er niet meer bij. Tuinvogelen ook niet meer echt. Vanaf mijn flat op mijn nieuwe adres heb ik een best wel mooi uitzicht op een vijver. Daarin zwemmen als vaste gasten een stuk of twintig Soepeenden, een paar Meerkoeten, af en toe een Blauwe Reiger en zelfs een of twee keer een Aalsolver en dat is het wel zo'n beetje. Oké, er vliegen hier ook nog veel meeuwen rond.

Ik lees net (medio februari) bij het Goois Vogelnet dat Bep van Bladeren in een vijver in Kerkelanden een Scholekster heeft gezien. Dat zal dan wel een andere vijver zijn dan die waar ik op uitkijk.

Als u dit leest dan ben ik inmiddels 86 jaar oud en de ouderdom komt met gebreken. Maar nogmaals: *'Eens een vogelaar altijd een vogelaar'*. Voor je het weet, ben je verkocht en verkocht voor het leven.