

DE LEEUWERIK

Groots is het liedje niet
maar het geluid, het kleine vliegbeeld
de vleugels wijd gespreid om meer nog
van de warmte te ontvangen
de warmte opstijgend boven het koren
en daar een deel van zijn
deel zijn, deel hebben aan
uitstijgend zingen boven het warme land
zo houden van leven is leven
en weten van leven

D. Hillenius, uit: *"Licht zijn en de wolken tillen"*
Uitg. Kwadraat, Utrecht