

*Herfst*

*Zwaluwen waarheen?*

*De wolken gaan de lege einder tegen.  
Een late roos verschraalt de hof nog meer.  
Het hart weet er niet tegen op te wegen.  
Nooit raakt het vlot en morgen valt de regen.  
Hoe trekt uw trek, doch zwaluwen, wanneer?*

*Bertus Aafjes*

Uit: Verzamelde Gedichten  
Meulenhoff, Amsterdam