

KOEKOEK

*Ik wist niet dat een koekoek vliegend
zijn koekoek roept op korte grauwe vleugels,
ik dacht, hij roept en zit.*

Chris J. van Geel
Uit: 'Verzamelde Gedichten' 1997
Uitgeverij G.A. van Oorschot