

De favoriete vogelplek van... Mia Kraal



Waar?

De Eempolder, en dan vooral de Noordpolder te Veld vanwege het natuurreservaat.

Waarom?

Je ziet daar beduidend méér vogels dan in de andere delen van de Eempolder. Een onvergetelijke waarneming was toch wel de Watersnip. De weidevogels zijn mijn favoriete vogels: de Grutto, de Tureluur en de Kievit.

Wanneer?

In het voorjaar. Vanwege de baltsende en broedende vogels, de natuur die ontluikt, de velden vol boterbloemen en pinksterbloemen.

Sinds wanneer kom je er?

Ik ben eigenlijk helemaal blanco bij de Vogelwerkgroep gekomen, ik wist nauwelijks iets van vogels. Ja, ik herkende een Spreeuw en een Merel, maar daar hield het wel mee op. Onder het motto 'zal ik eens een keer wat gek doen', woonde ik in 1992 een openbare excursie van de Vogelwerkgroep bij in het park van Kasteel Groeneveld. Bij die excursie ontmoette ik Joke van Velsen. Zij heeft mij echt enthousiast gemaakt. En omdat ik ook wel

de handen uit de mouwen wilde steken, heb ik me bij de Eempoldertellingen aangesloten. In het begin riep ik: "Ik tel de witte wel, en dan zeggen jullie maar wat het is." Later ben ik ook bij de weidevogelbescherming gegaan en dat doe ik nu nog. Alhoewel het echte banjeren in de polder wel wat moeizamer wordt op mijn leeftijd; ik ben 77.

Hoe vaak?

De Eempoldertellingen doen we met een ploegje mensen onder leiding van Gert Bieshaar en Frits During, in wisselende samenstelling om de twee weken op zaterdagochtend. Ik kom er dus het hele jaar door, met grote regelmaat. Tussendoor kom ik er nauwelijks; ik woon in Soest en dat is niet om de hoek. Tegenwoordig heb ik een elektrisch aangedreven fiets en daardoor is mijn actieradius een stuk groter geworden. Ik fiets tot boven Amersfoort. Heerlijk is dat.

Alleen of samen?

Samen dus, in de auto met een ander lid van de telploeg.

Tekst: Lenny Langerveld