

Verlag excursie Zouweboezem/Vijfheerenlanden

De Zouweboezem is het kleinst beschermde vogelgebied van Nederland. Het ligt tussen Lexmond en Ameide. Vanaf de dijk langs de Lek ga je linksaf naar beneden de Boezemweg in. Na 200 m. houdt de weg op en kun je de auto parkeren.

Wies Borst

Met Antje van Slooten en Izaak Hilhorst vertrokken we op 5 april met ongeveer 15 personen vanaf de parkeerplaats. Rijdend over de Lekdijk hadden wij al genoten van het uitzicht en de bloeiende fruitbomen. Nu werden wij op het wandelpad begroet door een Putter.

Hoewel we nog maar een klein stukje hadden gelopen kwamen we al ogen en oren tekort, zoveel bedrijvigheid was er in de rietstrook langs het water.



Rietzanger

De Rietzanger was duidelijk niet alleen, zong uit volle borst en poseerde uitgebreid voor de fotografen. Ook de Rietgors en Grasmus lieten zich zien en horen, terwijl het geluid van de Snor en Bosrietzanger ons vergezelde op de wandeling naar het

kijkscherm. De Bruine Kiekendief en de Groene Specht werden waargenomen en de Grote Bonte Specht werd gehoord. Bij het begin van het vlonderpad naar het scherm zagen we mogelijke broedeilandjes voor de Zwarte Stern. Deze vogel werd echter alleen maar in de lucht waargenomen. Ook het Visdiefje werd gezien.



Fuut

Het vogelkijkscherm vereiste wat rek- en strekoefeningen, maar bood een prachtig zicht op de plas met o.a. Fuut, Kuifeend, Lepelaar,

Wintertaling, Zomertaling. Na de koffiepauze maakten we plaats voor een ander groepje vogelaars.

We liepen terug over het vlonderpad en vervolgden onze wandeling.

Purperreiger



Rechts, aan de andere kant van het water, is een bosgebied dat de Purperreiger herbergt.

Meerdere keren

is er een overgevlogen. Ook de Aalscholver werd gezien.

Links van het wandelpad bood een kijkhutje met infopanelen uitzicht op grasland met Grutto en Tureluur.

Bij de waterwipmolen - de oorspronkelijke molen is in 1997 afgebrand maar herbouwd - gingen we linksaf over het bruggetje en verder over een griendje en graslanden met veel braamstruiken. Hier zou de Braamsluiper heel even zijn gezien. Nog een koffiestop in het grasland waar in een waterplasje een sliert eendenparen hun jongen showden.

Wij kwamen weer uit tegenover het vlonderpad en gingen rechtsaf, terug via het wandelpad, dat inmiddels erg in trek bleek te zijn, naar de parkeerplaats.



Hier troffen we als toetje nog een groepje Putters aan. Het was een zeer geslaagde ochtendexcursie in een mooi afwisselend

gebied.

Putter

Foto's: Roelof Molenaar